



SLÄKTDATA

Medlemstidning för föreningen Släktdata

Nr 3 - 2008



Från släktforskar- dagarna 2008 i Malmö

- läs mer på
sidorna 7 - 9



*Bilderna
Överst - Malmö rådhus från 1530-talet*

*Mellan
Ingången till Europaporten*

*Underst
Stora salen där stämman och vissa
föredrag hölls.*



Ordföranden har ordet

Ja nu har även denna höst startat med några släktforskar dagar fast denna gång i Malmö. Tre hela underbara dagar med mycket sol och mycket folk. Ja solen såg vi ju bara till och från hotellet men den gjorde ju i alla

fall att folk gick ut och kom till oss.

Karl-Gustav och Lars beskriver på några sidor framöver hur vi hade det. Tack Malmö för ett härligt upplägg. Middagen på lördagen i restaurang Glasklart med utsikt över Malmö hamn och solnedgång - fantastiskt.

Fast Marianne Mörck höll på att skrämma slag på mig med sin pipa. Kaffet hamnade nästan i vrångstrupen när hon började sitt uppträdande men vilken underbar sångerska och som hon bjöd på sig själv. Ser Ni hennes namn på någon affisch nånstans i vårt avlånga land så boka bord eller stol för sjunga kunde hon verkligen.

Vårt höstmöte kommer vi att avhålla i samband med Borås Släktforskar dag på biblioteket den 18 oktober. Vi fastställde denna dag först för forskardagarna har alltid varit sista helgen i oktober så därför fick vi lite panik när vi fick inbjudan till

Borås och upptäckte att det blir på samma dag men vi har blivit lovade ett litet hörn för vårt höstmöte som ju bara är ett vanligt medlemsmöte, alltså inga nyval eller liknande.

Vi vill ju inte missa dagen i Borås för det. Jag hoppas att några kommer då vi fortsätter med att lämna Göteborg och för att komma våra medlemmar lite närmare.

Arkivens dag, den 8 november kommer vi inte att medverka i Frölunda Kulturhus men hoppas återkomma nästa år.

Ja som ni ser har vi fått en ny redaktör Karl-Gustav Rosborg. Har Du något Du vill berätta och delge andra i vår förening så hör av Dig till honom. Det kan vara lite svårt att fylla en tidning ibland, så kom gärna med tips och idéer.

Johnny tack för att Du har kämpat med vår tidning i flera år det var inte alltid så lätt men Du fick ihop det till sist. Hoppas Du kan ta det lite lugnare nu och fylla dina kvällar med andra viktiga saker.

Tills vi ses ha en riktig skön höst!

Med vänlig hälsning
Inger Drottz

Ny vid "pennan"

■ Från detta nummer av Släktdata så sitter det en ny redaktör vid "pennan" eller tangentbordet som det bör heta. Det är Karl-Gustav Rosborg som tar över efter Johnny Kjellberg. Johnny vill efter ett antal år som redaktör syssla med annat skriveri. Han har försökt lämna över till någon. Undertecknad har tidigare gjort ett antal olika tidningar för olika föreningar.

Att ta över efter en duktig redaktör kan vara svårt men det är en utmaning. Känner du inte igen allt så beror det på redaktörsbytet.

Det blir dock ingen tidning om redaktören inte får hjälp med att skriva artiklar från många frivilliga redaktörer.

Alla bidrag är välkomna till adressen "tidningen@slaktdata.org". Alla bidrag behövs.

Ett tack till Johnny Kjellberg för att du skött tidningen på ett utmärkt sätt under ett antal år!

Karl-Gustav Rosborg
Ny redaktör

tidningen @ slaktdata.org



För dig som ställer krav på läsbarhet och användarvänlighet!

www.arkivdigital.se

SLÄKTDATA

är en ideell förening för släkt och dator-intresserade.

Föreningen bildades 1989.

Föreningen verkar för att sprida information om såväl släktforskning som datorteknik för densamma.

Föreningen verkar också för att framställa dataregister att användas utan kostnad över födda, vigda och döda men också husförhör och domböcker.

Föreningen har medlemmar inom Sverige som övriga länder.

Medlemsavgiften är 125 kr per år och inkluderar Tidningen SLÄKTDATA.

Prenumerationsavgiftern för TIDNINGEN SLÄKTDATA är 125 kr per år. Medlemsavgiften/prenumerationsavgiften betalas till föreningens plusgiro **410 40 40 - 3**.

Föreningens adress är:

Föreningen SLÄKTDATA
Mossaledsvägen 61
429 34 Kullavik
E-post: kassor@slaktdata.org

**Föreningens webbplats:
<http://www.slaktdata.org>**

TIDNINGEN SLÄKTDATA utkommer med fyra nummer per år. Bidrag i form av artiklar, notiser och tips är välkomna. Dessa skickas till Redaktionen, som förbehåller sig rätten att ändra i insänt material. Privata annonser och upplysningar tas in gratis i mån av plats.

Adress: tidningen@slaktdata.org

Nästa manusstop:

17 november 2008

ISSN 1102-7894

Ansvarig utgivare: Karl-Gustav Rosborg

Tryckeri: Proline Offset Tryckeri AB
Göteborg

Framsidan:

Malmö motiv (Malmö rådhus, Europaporten och riksstämholokalen (foto Släktforskarlagarna 2008))

**Styrelsen för SLÄKTDATA
2007 - 2008**

Ordförande **Inger Drottz**
ordf@slaktdata.org
Kransen 2 A
416 72 Göteborg
031 - 703 41 98

Ledamot **Bengt Pettersson**
bengt@slaktdata.org
Tornväktaregatan 8 C
415 07 Göteborg
031 - 26 44 30

Sekreterare och vice
ordförande **Björn Jönsson**
sekr@slaktdata.org
Sanne-Heden 15
450 54 Hedekas
0524 - 304 35

Ledamot **Karl-Gustav Rosborg**
webredaktor@slaktdata.org
Kärravinkeln 8
425 30 Hisings Kärra
031 - 57 31 76

Kassör **Lennart Larsson**
ansvarig för medlemsregistret
kassor@slaktdata.org
Mossaledsvägen 61
429 34 Kullavik
031- 93 33 70

Suppleant **Elsa Sjädhall**
elsav@slaktdata.org
Västra Stillestorpögatan 25
417 13 Göteborg
031 - 22 98 12

**Redaktion för
TIDNINGEN SLÄKTDATA**
Karl-Gustav Rosborg
tidningen@slaktdata.org
Kärravinkeln 8
425 30 Hisings Kärra
031 - 57 31 76

Webbmaster
Mats-Olof Sander
webmaster@slaktdata.org
Rörviksgatan 17
421 65 Västra Frölunda
031 - 68 56 26

Lars Hellgren
redaktion@slaktdata.org
Sparvvägen 7
434 95 Kungsbacka
0300 - 213 33

Ansvarig Släktdatas register
Mårten Sjöbris
register@slaktdata.org
Guldringen 42
426 52 Västra Frölunda
031 - 29 06 40

Innehåll

Ordföranden har ordet	2
Ny redaktör för tidningen	2
Slavregister från Brittiska Imperiet läggs ut på nätet	4
Biskop Jens Nilssöns visitationsböcker	4
Släkt med stinsen på Lyckås	5
Sveriges dödbok ver 5 - Du behövs	5
Hjälp med översättning?	5
Nya möjligheter att söka hos Släktdata	6
Nya Medlemmar	6
Släktforskarlagarna i Malmö - Vad hände	7 - 9
Björn Jönsson - ny i förbundsstyrelsen	9
Var är din mormor född?	10
Icke territoriella församlingar	10
TACK KENT!	11
Johanna - min mormors mor	12-14
Nya register	15
Händelser framåt i tiden	16

Slavregister från Brittiska Imperiet läggs ut på nätet

■ Uppgifter om 2,7 miljoner slavar och 280 000 slavägare tillgängliga online. Ny källa för släktforskare och historieintresserade.

Ancestry.se, som är en del av Ancestrys globala släkthistoriska nätverk, har lagt ut en ny samling med uppgifter om slavar och slavägare från den brittiska kolonialperioden på nätet. Handlingarna är daterade mellan 1812 och 1834 och innehåller information om drygt 2,7 miljoner slavar och 280 000 slavägare.

Registren återger data från ett 20-tal forna kolonier, däribland Bahamas, Jamaica och Ceylon (Sri Lanka) och sammanställdes efter att slavhandel 1807 blivit olagligt i Storbritannien. För vissa personer är dessa uppgifter det enda spåret av deras förfäders existens.

"Slavregistren är ett betydande verktyg för såväl historiker och akademi-

ker som för släktforskare eller andra som söker information om den här historiska perioden. Att se tillbaka på det förflutna kan vara gripande, spännande och ibland chockerande, men genom att upptäcka våra rötter kan vi lära oss mer om oss själva", kommenterar Brett Lohr Bouchard, Country Manager för Ancestry.se.

Denna nya informationskälla, som för första gången återfinns online, är en användbar resurs för släktforskare. I sökmenyn går det att leta genom slavars namn, uppskattade födelseår samt kön, men även via slavägars namn, då slavar ofta fick överta ägarnas efternamn.

Några exempel på personer vars anfäder härstämmer från de forna kolonierna är fotomodellerna Naomi Campbell och Grace Jones (jamaicansk härkomst) samt formel 1-föraren Lewis Hamilton (grenadisk härkomst).

Ancestrys svenska hemsida, Ancestry.se, lanserades i september 2007. Dess medlemmar och registrerade användare har tillgång till 45,6 miljoner historiska, nationella register och 5 miljarder internationella källor. Bland annat finns registret Emigranten Populär (1812 – 1950). Även Värmlands födelse-, vigsel samt dödsregister ända tillbaka till 1600-talet finns tillgängliga på hemsidan.

Efterlysning

Jag har stött på en sjukdom som inte finns med i Svenska sjukdomsnamn i gångna tider!

I dödboken för Sandhult finns det en person som uppges ha dött 1848 av både rödsot och GRÅ-sot. Finns det möjligen någon som vet vad gråсот är?
Gerd gpr@tele2.se

Utdrag ur "Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597"

■ Bohusläns biskop i slutet av 1500-talet hette Jens Nilssøn. Han reste inom sitt stift, Oslo og Hammers sticter, och skrev ner om det han såg. Denna text står på sidan 186 och beskriver Hisingens kyrkor vid en resa till Bohuslän 1 mars - 1 maj 1594. Sæve stavades då Siøe. Denna bok och andra finns i det Norska Arkivverkets webbsidor. Deras adress är <http://digitalarkivet.uib.no>. Där finns olika böcker inskannade och läsbara utan kostnader. Nedanstående är hämtad ur en bok som kom ut 1885 i Kristiania (nu Oslo). Längst bak finns ett register där man kan hitta de orter och platser som omnämns. För att läsa boken i original behövs inga abonnemang eller avgifter.

"Samme dag den 1. Aprilis, formiddag skyet vær om morgonen taage. Men eftermiddag klart solskien sønden vind.

Til Bjørneland kircke er 4. annexer. Den første heder Siøe kircke liggendis i nordost fra hoffuitkircken 1 ½ fierding.

Den anden heder Øckerø kircke staaendis mit paa den øe, Øckerø liggendis i sudues 1 fierding fra Bjørneland til lands och vand. Der haffuer her Simens capellan som er en gammel mand heder her Anders Pederssen.

Den tredie kirchen heder Torlands kircke ligger i suduest fra Bjørnelandskircke ½ parten aff ½ fierding, den hauffer ochsaa her Anders.

Den fjerde annex heder Backe kircke ligger i øster fra Bjørnelandskircke en ½ mill. Och giørs tienniste vdj disse Kircker huer Søndag.

Paa Hissing ligger 2. kircker som hørtill Suergit. Den ene heder Thuffue kircke (som er hoffuitkircke) liggendis i øster fra Bjørnelands kircke ½ parten aff ½ fierding, annex dertil heder Lundby kircke liggendis i suduest fra Thuffue kircke ½ fierding."

Karl-Gustav Rosborg
tidningen@slaktdata.org

Källor

Digitalarkiv: "<http://digitalarkivet.uib.no/>"

Boken "<http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=biskopjn>"

Släkt med "Stinsen på Lyckås"?

■ Förr hade Sverige många olika järnvägar. Många av dessa banor är borta. Kanske ligger stationshusen kvar som förr men nu får man åka "spårlöst" förbi dom. För att sköta en station behövdes många anställda. Chefen titulerades Stationsinspektör som förkortades Stins. Ett ord de flesta hört. Har du någon som varit "Stins" så finns det en bra webbsida med uppgifter om järnvägens historia. Sidan heter "Stig Lundins historiska hemsida.

På denna sida kan man följa olika järnvägssträckor från station till station. Man söker den sträcka man önskar. På varje station och ofta också hållplatser och lastplatser finns det uppgifter om vem som var stations-



inspektör, fotografier på stationen, uppgifter om spår, karta mm uppgifter. Där står när stinsen tjänstgjorde på stationen, namnet, födelseår, var han kom ifrån och vart han flyttade till och år alternativ när han gick i pension. De allra flesta är män som hade denna uppgift. Det finns länkar

till föregående och nästföljande station vilket gör att man kan följa en person.

Anm "Stinsen på Lyckås" är en film med Edvard Persson.

Karl-Gustav Rosborg
tidningen@slaktdata.org

Exempel från uppgifterna för Lugnås station (Västgötabanen mellan Lidköping och Mariestad). Notera att Alfred Ekelöf (min morfars syssling) var på stationen i 42 år som stins. Han var född 1866 och dog 1956,

Stf = stationsföreståndare
Stk= stationskarl

Stationsföreståndare:

2 kl 1918-1933, tpl 1933-1942, 1 kl 1/1 1943-1946, 2 kl 1/7 1946-1948, SJ: tpl 1948-1962.. Jpost ..1897-1954..

År	Namn	Född	Tidigare	Senare
1889-1931	Alfred Ekelöf	1866		
1931-1933	Carl Roslund	1873	Stf Gendalen	21 Pension 33
1933-1949	Gustav Blomqvist	1896	Stf Gendalen	31 Stf Tjörnarp 49
1949-1951>	Hjalmar Dahlnén	1901	Stk Lugnås	

Adressen till sidan är "<http://web.telia.com/~u18109566/historia/index.htm>"

Din insats behövs för nästa version av Sveriges Dödbok!



Bild från Släktforskarförbundet

■ Hösten 2007 startade det nu pågående projektet *Namn åt de döda 1901-46*, vilket 2010 skall resultera i *Sveriges dödbok, version 5*. Drygt 7 procent av församlingarna är nu helt klara, men i ytterligare 8,5

procent av församlingarna har alla döda registrerats ur dödboken, medan uppgifter om födelseförsamlingar och civilståndsdatum saknas.

För att vi skall lyckas med detta gigantiska projekt behövs nu en sam-

lad insats från hela släktforskar-sverige!

Saxat från Rötter
<http://www.genealogi.se>

Dödbokens egna sida är
<http://www.genealogi.se/dodb/index.htm>

När uppgifterna är klara så är också Föreningen Släktdata tacksam om att få lov att publicera uppgifterna i föreningens register. Dessa register blir då tillgängliga både från föreningens webbplats och i Disbyt.

adress: register@slaktdata.org

歡迎協會slaktdata !

■ Ibland behöver man översätta från svenska till ett annat språk eller tvärtom. Hur gör man då om man inte kan detta språk. Kanske kommer en släktforskare från ett annat land och söker efter sina svenska anfäder.

Google har nu startat en webbsida där man kan få hjälp. Överst kan du läsa "Välkommen till Föreningen Släktdata skrivet på Kinesiska.

Sidans adress:

http://translate.google.com/translate_t?sl=sv&tl=en

Nya sökmöjligheter - hitta släktingar i församlingen

■ I Släktdatas register så finns det utöver den vanliga information såsom datum, namn och adress ofta även annan registrerad information. Det kan t.ex vara faddrar vid ett dop, anhöriga vid en begravning, orter och gårdar som man har flyttat från mm. Fram till nu så har denna information inte varit sökbar i sökfunktionen på vår webbplats. Den enda möjligheten att sök i den har varit att ladda hem register för register och att använda t.ex ett kalkylprogram för att söka.

Vi har nu utökat sökmöjligheten med två ytterligare sökfält, titel och övrigt. Sökmetoden som vi använder för dessa är så kallad fulltextsökning. Detta behövs eftersom både titel och övrig information ofta är registrerat som löpande text. Fulltextsökningen har viss grammatiskt kunskap om det svenska språket och kan ofta hantera

bestämd och obestämd form samt vissa förkortningar, men eftersom en del ord vi söker på är ålderdomliga så kan man inte alltid lita på detta. Kreativ sökning rekommenderas!

Det går inte att söka på textsträngar med flera ord. Istället så kan man kombinera flera ord med ett par specialtecken. Om man t.ex vill söka efter personer som har både bonde och fiskare i sin titel så kan man använda ampersand, &, mellan orden. Om man istället vill söka efter personer som antingen har bonde eller fiskare i sin titel så använder man tecknet "broken vertical bar", |. [Jag vet inte vad tecknet heter på svenska, kanske eller-tecken?]

Båda sökfälten, titel och övrigt, kan till skillnad från andra sökfält användas helt fristående från namnfälten. Det vill säga, man behöver inte skriva

in någon för- eller efternamn. Detta innebär att man kan göra sökningar för att kartlägga alla båtsmän i databasen. Man kan också söka efter orter eller gårdar som omnämns i övrig information i alla församlingar. Om man t.ex söker efter Högsäter så hittar man församlingsnamnet i många andra församlingar än just Högsäter. Kanske är det ett sätt att hitta personer som har försvunnit från sin födelseförsamling. Ibland blir det förstås "för många" sökträffar och då måste man på vanligt sätt begränsa sökningen, t.ex med årtal eller annat lämpligt sökbegrepp.

Möjligen kan vi komma att lägga till fulltextsökning även för adressfältet i framtiden. I dagsläget kan man bara göra sökningar av typ "börjar med" i just detta fält.

Mats-Olof Sander, webmaster

Nya medlemmar sedan föregående tidning

Föreningen Släktdata hälsar nedanstående nya medlemmar välkomna:

Andersson Tomas	Alingsås
Anderzon Roy	Katrineholm
Bergman Gertrud	Malmö
Bergvall Bengt-Arne	Hammerdal
Bergöö Kerstin	Degerberga
Carlsson Irene	Hagfors
Edwinson Anna-Lena	Upplands Väsby
Emanuelsson Anders	Stora Höga
Fjällström Inga-Lill	Uddevalla
Forss, Christer	Göteborg
Hansson Sven-Åke	Malmö
Högberg Sten-Olof	Helsingborg
Isaksson Tomas	Vellinge
Johansson Karl-Gunnar	Täby
Johansson Ture	Svanesund
Jonsson Helén	Halmstad
Kvist Linda	Helsingborg
Lidberg Ulrika	Järpås
Magnusson Marianne	Svanskog
Öhman Sven	Fritsla



Folkräkningen från 1930

■ I Sverige har vi haft ett antal folkräkningar genom tiderna. Dessa har genomförts vart tionde år. För den som har abonnemang hos SVAR eller besöker ett bibliotek eller arkiv så går det att söka i dessa folkräkningar för åren 1880 (ej helt klar), 1890 och 1900 samt för några ställen också 1860 och 1870.

Nu har folkräkningen för 1930 skannats in och finns tillgänglig hos SVAR. För bland annat Göteborgs & Bohus län så finns det också en indexering som tillkommit genom undertecknads försorg. Fler kommer att indexeras genom olika intresserade släktforskare.

Inom varje församling står adresserna (gårdsnamn mm) i den ordning de finns i församlingsboken. Detta gör att man lätt kan hitta i församlingsbokens alla uppgifter. Det kan även finnas exaktare uppgifter som kvartersnamn och tomtnr, rotenr mm. Varje familj är sammanhållen. Det finns uppgifter om yrken (ibland bara en kod), födelseår (och ibland också månad och dag) och församling. Där finns också uppgifter om inflyttning och från vilken församling personen flyttat från.

Karl-Gustav Rosborg

Bilden Göteborgs Gamlestads församlings folkräkning.



Släktforskar dagarna i Malmö

■ Nu är årets släktforskar dagar över. Malmö var värd för denna mötesplats för alla släktforskare. Temat för året var Roskildefreden 1658 då Sverige fick ta över Bohuslän, Skåne, Blekinge, Halland, Härjedalen och Jämtland.

I Europaporten (fd Malmö mässhallar) samlades många forskare, föreningar och företag för att byta erfarenheter och ta del av nya produkter. Över 3000 betalande besökare kom. Känslan är att utställningen var mer seriös än många mässor där man vill sälja produkter oavsett hur dåliga de är. Här var det lite försäljning men mycket utbyte av erfarenheter.

Även Föreningen Släktdata var med och berättade om föreningens register. Dessutom fick många erbjudandet att visa sina register hos Släktdata. Alla föreningar ger inte ut skivor utan har alla uppgifter i datorer i dess egna lokaler. Kanske kan det bli några fler föreningsregister. Dessutom fick många av besökarna erbjuda att lämna in register. Det var många som stannade till hos Släktdatas monter. Än så länge finns det allt för många vita fläckar på kartan över registerorter. Bland annat Skåne. Vi fick då hänvisa till DDSS



Mats-Olof Sander hjälper besökare

(Demografiska Databas Södra Sverige) vars monter bara låg några meter från vår. Dessa gjorde det motsatta och hänvisade besökare till oss när det gällde register på västkusten. Vi har ju liknande register och båda är utan avgifter.

Redan på fredagen var det flera olika konferenser för föreningarna. Där samlades ordförandena, redaktörerna för föreningstidningarna och cirkelledare för att lära sig mer och också för att byta erfarenheter. Kvällen av-

slutades med en konferensmiddag i en restaurang på Kockumsområdet i kanten av Öresund. Där avtackades de som lämnat förbundsstyrelsen. Där delades också Örnbergspriset ut till Olof Cronberg i DIS och hedersdiplom utdelades till Blekingarna Rune Kronkvist och Björn-Åke Petersson. På middagen överlämnades den budkavle som vandrat mellan de olika arrangörerna av släktforskar dagar. Nästa års släktforskar dagar äger rum 21 - 23 augusti 2009 i Falköping. Marianne Mörck från Malmöoperan underhöll med sång tillsammans med en pianist. Hon är kanske mest känd från TV som receptionist hos kommissarie Wallander i Ystad men hon sjunger mycket bra.

Under lördagen var det Riksstämman för Sveriges Släktforskarförbund. Under såväl lördagen som söndagen var det en mängd föredrag i många olika ämnen. Alla föredrag ingick i entréavgiften.

Forts sid 8-9



Avgående förbundsordföranden Ted Rosvall säljer böcker om kungligheter



Ovan - Militärer i 1500-talsuniformer mötte deltagarna i konferensmiddagen på fredagskvällen i Malmö Rådhus

Till höger - Släktforskarförbundets ordförande överlämnade Örnergpriset till Olof Cronberg från DIS.

Nedan - Många besökare stannade till i Arkiv Digital's monter för att ta del av hur kyrkböckerna ser ut i färg. I bakgrunde finns konkurrenten Genlines monter.



Köpte du en utställningskatalog vid besöket. Läs på släktforskar dagens sida (<http://www.malmo2008.se>) för dragningslistan.

Foto där annat ej anges:
Karl-Gustav Rosborg



Bilden: Mats-Olof Sander och Släktdatas ordföranden Inger Drott var två som fanns i monter (foto Lars Hellgren)

Släktforskdagarna i Malmö

■ Årets släktforskdagar ägde rum i mässhallen Europaporten i Malmö. Årets tema var Roskildefreden 1658 och denna och dess följderna och konsekvenser behandlades, som sig bör, i hälften av de föredrag som hölls i två föreläsningssalar. Även övriga föredrag handlade om mycket intressanta ämnen. Som besökare slits man mellan att höra på föredrag och att besöka de olika utställningsmontrarna. Dessutom skedde olika presentationer i ett Speakers Corner. Ett udda inslag där var en uppvisning av magdans...

Det är alltid intressant att se vilka utställare som finns med på de olika släktforskdagarna. Naturligtvis är alltid en hel del lokala föreningar representerade eftersom närheten gör det lättare för små föreningar att vara med. Detta gör ju också att de med särskilda intressen i den del av landet där dagarna hålls får tillfälle till nya kontakter. Den som har intressen i Skåne fick extra många tillfällen i år.

Man märker på flera sätt att det inte bara handlar om att finna så många anor som möjligt utan att bygden där förfäderna levde har stor betydelse. Hembygdsföreningar blir ett allt vanligare inslag. I detta sammanhang passade Genline på att marknadsföra sitt Bygdebånd som en ny resurs för släktforskare att finna information om förfädernas miljöer. I Genlines stora monter fanns en intressant "gäst" nämligen den lilla staden Lindsborg i Kansas, vars inneboende nästan alla har svenska rötter. Att de fanns hos Genline beror på att Genlines Jan Eurenus besöker Lindsborg i oktober för att hjälpa intresserade att finna sina rötter. Anledningen att de var här var att uppmärksamma svenska släktforskare på att de finns och är intresserade av kontakter. Den intresserade kan också gå in på www.oldmillmuseum.org för mer information.

Förutom Genline var naturligtvis Arkiv Digital, Riksarkivet med

SVAR och Släktdata på plats. Även Ancestry som ju är relativt ny som svensk utställare var med samt även Family Search, dvs Mormonerna. De senare är en källa som kanske inte alla har använt sig av men där finns väldigt mycket att hämta.

Föreningen DIS med underföreningar och med sina danska och norska systerar var förstås den största utställaren med olika föredrag i monter under hela dagen.

Emigrantregistret i Karlstad lanserade en mycket intressant ny produkt som heter EmiWeb och som skall digitalisera och tillhandahålla material för migrationsforskning. Bakom detta projekt står förutom Emigrantregistret i Karlstad även Göteborgs-Emigranten, Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, Migranternas hus i Alfta, Örebro Stadsarkiv, Skånes Genealogiska Förbund och Studieförbundet Vuxenskolan på Orust. En kraftfull satsning alltså! Mer info finns på www.emiweb.se.

Förutom de nu nämnda fanns förstås många andra utställare, en del bekanta och en del nya men alla intressanta.

Till sist kan nämnas att hela arrangementet var mycket välordnat. Lokalen var fin och överskådlig med goda utrymmen. Det fanns gott om funktionärer. Föreläsningssalar och restaurang fanns i huset och parkering fanns på andra sidan gatan



Björn Jönsson - ny i Sveriges Släktforskarförbunds styrelse

■ På Sveriges Släktforskarförbunds riksstämman den 30 augusti invaldes Föreningen Släktdatas vice ordförande till ny ledamot i förbundets styrelse.

Var är din mormor född?

■ Du söker din mormor i Sveriges Dödbok. Där står det att hon är född i Göteborgs Haga församling. Du går till församlingens födelsebok men där finns hon inte nämnd. Då är hon förmodligen född på Göteborgs Barnbördshus som har legat på Haga Kyrkogata 6.

Böckerna för de barnbördshus som låg i Göteborg finns på Stads- och regionarkivet på Otterhällan. Andra böcker finns i respektive Landsarkiv. Dessutom finns de med i de SCB-utdrag som finns tillgängliga på SVAR:s sida ifall man är kund.

Enligt Skatteverkets sida om "Sveriges församlingar genom tiderna" så kan man läsa följande om hur man förde födelser.

"Enligt 1894 års förordning angående kyrkoböckers förande, som trädde i kraft den 1 januari 1895,

antecknades nedkomstorten som födelseort utom i städer med flera församlingar. Där angavs i stället hemförsamlingen, dvs moderns kyrkobokföringsort. Inskrivning av barnets födelse skulle alltid ske i hemförsamlingen men dessutom skulle födelsen antecknas i nedkomstorten då anmälan gjordes till denna församling.

Genom 1946 års folkbokföringsförordning ändrades fr.o.m. 1947 reglerna och begreppet födelsehemort infördes. Födelsehemorten är den församling där modern vid barnets födelse var kyrkobokförd eller upptagen i obefintligregister. Om modern inte är kyrkobokförd (registrerad som obefintlig) blir nedkomstorten barnets födelsehemort. I kyrkobok anges för födda fr o m 1947 födelsehemorten i stället för födelseorten om denna är en annan församling än moderns kyrkobokföringsort. Inskrivning av barnets födelse sker

normalt endast i födelsehemortens födelse- och dopbok, där emellertid upplysning också skall kunna återfinnas om den faktiska födelseorten i förekommande fall. Utan att författningsstöd funnits har dock fram till den 1 maj 1961 födelsekommit att inskrivas även i födelseorten genom försorg av särskilt förordnadsjukhuspredikant. Korrekta uppgifter om inskrivning av födelse bör alltid sökas i hemförsamlingen även vad gäller barn födda före 1947. I annan församling har anteckningarna vanligen gjorts på föräldrarnas egna, ej styrkta uppgifter. Hemförsamlingen kan emellertid som rätt inskrivningsort vara svår att återfinna när uppgift endast finns om den faktiska födelseorten. I synnerhet på 1930- och 1940-talen är många barn födda på förlossningsanstalt."

Karl-Gustav Rosborg
tidningen@slaktdata.org

Icke territoriella församlingar

■ När man talar om församling så tänker de flesta på den geografiska församlingen. Det finns dock andra församlingar som inte har geografiska områden. Dessa har andra indelningar som militärförsamlingar (ex Bohusläns regemente), lappförsamlingar (ex Frostvikens lappförsamling), nationella stadsförsamlingar (ex Göteborgs tyska), hospitalsförsamlingar (ex Skara hospitalsförsamling), slotts- och fängelseförsamlingar (ex Karlskrona fängelseförsamling) samt fattighusförsamlingar. Också andra trosbekännares församlingar finns som anglikanska (ex Göteborgs Engelska), baptistiska (Våmhus baptistförsamling), mosaiska/judiska (ex Göteborgs mosaiska), ortodoxa (ex Visby ryska), reformerta (ex Alingsås reformerta) och romersk-katolska (ex Sankta Eugenia i Stockholm).

Dessa församlingar hade egen kyrkobokföring (ibland endast vissa år) och kyrkoböckerna finns på landsarkiven. Vissa församlingar finns också på bland annat Arkiv Digital och SVAR. Det är inte alltid adres-

serna finns angivet för de som hörde till församlingen. I födelselängderna kan dock adresserna finnas med. En del fängelseförsamlingars böcker finns i fängelsens arkiv. Beteckningarna på volymerna kan variera men de flesta har samma beteckningar som de territoriella församlingarna. Ibland kan böckerna vara förda på annat språk. Göteborgs katolska församlings böcker för födda, vigda och döda är förda på latin. Detta är inte alltför svårt att tyda genom att månadernas namn är nästan samma på latin som svenska. Namnet har ibland också en latinsk form. Husförhörboken kallas i dessa församlingar för Församlingsbok. Ett begrepp som annars kom efter 1895. En del av församlingarna har verkat sedan 1600-talet men andra kom senare.

Bland militärförsamlingarna finns det församlingar som den i Göteborg som hade alla militärer och deras familjer samt civilanställda med familjer oavsett vilket militär enhet man hörde till. Sedan finns det andra församlingar som bara hade personer som

hade anknytning till resp förband (ex Svea Livgarde).

I dag finns det inte många kvar. I Göteborg finns Göteborgs Tyska församling, Stockholm har en finsk församling och Karlskrona har en amiralitetsförsamling. Dessa församlingar är sedan slutet av 1960-talet inte församlingar som har kyrkobokföring utan församlingar med enbart kyrklig verksamhet. Alla personer blev då kyrkobokförda i den församling inom vars gränser man bodde.

Mer om dessa församlingar finns i Skatteverkets "Sveriges församlingar genom tiderna" där bland annat vår medlem Nils Marelius ingått i arbetsgruppen.

Karl-Gustav Rosborg
tidningen@slaktdata.org

Adressen är

"<http://www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingar>



Kent Andersson

*Till höger:
Ingången till
släktforskar-
lokalen på
Mandolin-
gatan 19.*

*Foto: Sveriges
Släktforskar-
förbund*



Tack Kent!!

■ Under ett antal år har det funnits ett ställe för släktforskare i Göteborg. Sveriges Släktforskarförbund och DIS Väst har sett till att lokalerna har varit öppna.

Första adressen var Första Långgatan 20 för att via Andra Långgatan till sist hamna hamna på Mandolinguatan 19. Denna lokal har varit den bästa. Nu är forskarstugan stängd när du läser denna tidning. Sista dag var den 12 september.

Sveriges Släktforskarförbunds ekonomi har inte längre medgett en lokal i Göteborg. Det är säkert många som upplever detta med lite sorg. Dessutom så har det alltid varit roligt att möta Kent Andersson som sett till att allt fungerat.

Olika göteborgsföreningar har nu gemensamt tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan ordnat en ny lokal på Krokslätts fabriker. Mer om den nya lokalen finns i kommande tidning.



Tack
Kent för
ditt goda jobb
åt släktforskarna i
Västsverige!!

Här kommer en symbolisk ros som tack för jobbet.

Karl-Gustav Rosborg

Håller texten

■ Femtio eller fem hundra år - inget varar för evigt. På Riksarkivet i Arninge analyserar man nu papperskvalitet med en ny oförstörande metod. Detta kan vara ett viktigt verktyg för att kunna bedöma vilka böcker som har sämst hållbarhet och därmed behöver digitaliseras först. Åtminstone är detta ett möjligt användningsområde för den nya tekniken.

Läs mer hos Ny Teknik.

Släktband i radion fortsätter

■ Den 3 november startar i P1 en ny säsong med Släktband. Programmen kommer att ha några olika landskap och deras tidiga invånare i fokus.

Ofta får folk från olika delar av landet egenskaper lagda på sig. Varför har till exempel smålänningar ord om sig att vara snåla, och är det sant att alla värmlänningar drar skrönor för varandra. Varför tror vi oss veta att norrlänningar är tysta och vem var det som myntade idén om dryga skåningar?

Släktband kommer i den nya serien att söka rötterna bakom de påstådda

landskapstyperna.

Genom att leta i släktberättelser och arkiv kan vi finna ursprunget till idéerna om karaktärsdragen - men förmodligen finner vi också historier som bevisar det motsatta.

Programmen kommer att sändas i P1 måndagar kl 10.03, natt mot tisdag kl 00.03 och lördagar kl 12.05.

Programmets adress är: Släktband, Sveriges Radio, 906 15 Umeå eller slaktband@sr.se



Johanna – min mormors mormor

■ Min mormors mormor, hette Johanna och föddes 1820 i Rommele socken strax söder om Trollhättan. Hon hade ett intressant liv, även om det nog var ganska vanligt för den tiden, och hon gjorde på sitt sätt en klassresa. Jag har följt henne genom kyrkböckerna och några andra handlingar.

Fadern hette Anders Gök och var trumslagare i Västgöta regemente, Barne kompani, född i Fors socken 1789, samma år som franska revolutionen ägde rum.

Modern hette Annica Nilsson och var från Rommele. Hennes föräldrar kan närmast beskrivas som fattigfolk, de var inhyses eller backstusittare, även om fadern också var kyrkvård under en period.

Föräldrarna Anders Gök och Annica Nilsson gifte sig 1815, när Anders var 26 och Annica 27 år, i Fors, där Anders bodde och Annica tjänade som piga.

Johanna var nummer tre av sammanlagt sju syskon. De äldre syskonen hette Ellika och Johannes och var 4 respektive 2 år när Johanna föddes. De föddes medan familjen bodde kvar i Fors. Johanna och de yngre syskonen föddes i Rommele. Tillsammans med familjen bodde även mormodern, änkan Anna Persdotter. Familjen bodde inhyses på Tuvängen. I husförhållningen står antecknat "Observeras att han (d.v.s. Anders Gök) säges bo på Prestens mark – hetter Grafvåhed"

Syskonskaran utökades i för den tiden normal takt. 1823 föddes brodern Anders, 1825 system Anna och 1828 brodern Lorens varefter det blev ett hopp till system Sophias födelse 1832. I början av 1830-talet bodde familjen i Brattås.

Efter 21 år tjänst, fick trumslagaren Anders Gök avsked 1830. I rullorna står det om honom "Utmärkt liderlig, kasseras". Vad detta betydde återstår att ta reda på, men i kyrkböckerna fick han i fortsättningen dras med

epitetet "afskedad soldat". Klart är, att man gick miste om den inkomst och de eventuella förmåner, som familjen haft.

Senhösten 1832 var hemsk för familjen. Sjukdom och död drabbade dem. Den 6 november dog brodern Anders, 9 år 8 månader, av bröstfeber och den 10 november yngsta systemen Sophia, bara 1 månad och 10 dagar gammal, av slag. Båda begrovs den 18 november. 1834 kom åter ett år med dödsfall för familjen. Den 20 augusti dog den då nästan 9-åriga systemen Anna i kolera och den 26 dog fadern Anders Gök i samma sjukdom. Han blev 45 år. De som dog i kolera begravdes snabbt, samma dag eller dagen efter dödsfallet. Kvar i familjen fanns nu modern Annika, 46 år, som skrevs som Backst. Enkan, syskonen Ellika, Johannes, Johanna själv och brodern Lorens. De bodde nu i Timmerbacken.

I backstusittaränkan Annikas hushåll bodde, förutom henne själv, sönerna Johannes och Lorens, dottern Johanna, dottern Ellika och hennes man samt deras dotter Maria. Dessutom bodde inhyses Anders Torstensson Bratt med fru och tre barn där, samt Annikas yngste bror John Nilsson, som blivit änkeman, med två barn. Det gör femton personer!

1840 dog brodern Johannes av bräcklighet. Han blev 21 år, 10 månader och några dagar.

1841 dog Johannas mor, Annica Nilsson av "håll och feber", drygt 53 år gammal.

Nu ger sig Johanna, som hunnit bli tjugo år, ut och tjänar. Hon flyttar och står som piga i Kapten Joh. Didr. Östermans hushåll under Rommele prästgård. Det finns en särskild notering om henne, "Sjuntorps fabrik". Det var ett bomullsspinneri, som låg i Fors socken strax intill, och förmodligen arbetade hon där. Har man varit på Textilmuseet i Borås och sett och hört maskinerna arbeta, är det lätt att föreställa sig både miljön och ljudnivån. Det skulle inte förvåna, om Johanna fick nedsatt hörsel un-

der den tiden.

Från kapten Östermans hushåll flyttar Johanna till Fuxerna, där hon står upptagen i husförhållningen 1840-1851. I Fuxerna bor hon på samma ställe under Nedergården, som skräddarfamiljen Jean Ekstedt. Även där står det noterat om henne "Sjuntorps fabrik".

1845 blir Johanna fadder till systemen Ellikas son Anders.

1847, i november, flyttar Johanna igen. Denna gång flyttar hon till Uddevalla. Hon har utflytningsnummer 95. Det står om henne, att hon har hjälpliga kunskaper i kristendom. Det står mer om henne, men jag har inte lyckats tyda det. Familjen Ekstedt, som bodde på samma ställe som Johanna, flyttade också till Uddevalla, de hade utflytningsnummer 94.

I Uddevalla flyttade Johanna in i ett hus, som hade beteckningen 295-45.

Man kan anta, att hon umgicks med skräddarfamiljen Jean Ekstedt, som hon kände från Fuxerna. De fick en släkting som inneboende och even-



Bilderna

*Ovan -
Hulda med föräldrar omkring 1863*

*Nästa sida överst -
Hulda med föräldrar*

Nederst - Hulda med sin mor



tuellet även anställd. Han var skräddargesäll och kom till Uddevalla på samma gång som Johanna och Jean Ekstedt med familj. De hade inflyttningsnumren 150, 151 och 152. Denne skräddargesäll hette August Ekstedt och kom närmast från Tunhem (Västra Tunhem utanför Uddevalla), fast han var född i Brålanda i Dalsland.

Tycke uppstod mellan August Ekstedt och min mormors mormor Johanna Andersdotter från Rommele. I oktober 1848 gifter de sig och flyttar in i 9 roten nr. 204.18, som ägdes av slaktaren Johan Jacob Nordström. På Johannas 24-årsdag den 24 november, föddes sonen Emil Ferdinand. Två och ett halvt år senare föddes sonen Carl Gustaf Adolf i april 1851. Johanna och August fick ytterligare två barn, Axel Ludvig i februari 1853 och dottern Ida Charlotta i september 1855. Båda de två yngsta barnen dog som små. I familjen fanns också två fosterbarn, Fredrik Ludvig född 1855 och Hilma Carolina född 1856. Vad som blev av dessa är okänt.

Uddevalla hade vid denna tid ungefär 3800 invånare.

I januari 1859 avled skräddaregesällen August Ekstedt. Dödsorsaken är inte känd. Johanna var nu änka, drygt 34 år gammal och med två minderåriga pojkar att dra försorg om. Så bar det sig inte bättre än att hyresvärdens, slaktaren Johan Ja-

cob Nordströms, hustru Johanna Maria dog i kolera på hösten i oktober samma år, 1859. Också han hade två små barn, två pojkar, Johan Fredrik född 1855, och Anders Teodor född 1858, att ta hand om. Man kan förmoda, att familjerna, i alla fall de två kvinnorna, varit vänner eftersom Johanna var fadder till Anders Teodor, som kallades Anders. Man tänkte praktiskt – i maj 1860 tog änkemannen och slaktaren Johan Jacob Nordström och änkan Johanna Andersdotter Ekstedt ut lysning för äktenskap. Eftersom båda parterna hade barn, var de tvungna att visa upp både bouppteckning och arvskifte, för prästen, som antecknade i lysningsboken. Både bouppteckningar och arvsskifte skulle dessutom var godkända av de omyndiga barnens förmyndare, som utsetts för dem efter att en förälder dött. För barnen Nordström var nämndeman Andreas Peterson i Nyckelås förmyndare och för barnen Ekstedt Johan Ekstedt, kanske är det Jean Ekstedt som åsyftas. I juni 1860 gifte sig paret.

Johanna hade åter fyra barn att ta hand om; sina egna pojkar Emil Ferdinand och Carl Gustaf Adolf, nu 12 respektive 9 år, och maken Johan Jacobs söner Johan Fredrik, 5 år, och minstingen, som kallades Anders nu drygt två år.

Ett år efter giftermålet föddes min mormors mor, Hulda, i juni 1861. I oktober 1864 dog Johan Jacobs son, Johan Fredrik, då han var 8½ år. När Johannas söner Emil Ferdinand och Carl Gustaf Adolf fyllde sjutton år, 1865 respektive 1868, flyttade de till Göteborg, varifrån de sedan emigrerade till Amerika. När Johanna var 46 år, i juni 1867, födde hon en son, Arthur Hjalmar, och en examinerad barnmorska var närvarande vid förlossningen.

Tyvärr blev inte lille Arthur Hjalmar så gammal. Han dog i smittkoppor då han var 1 år 9 månader och 23 dagar. Nu hade Johanna fött sex barn och tre av dem hade dött tidigt.

Vid denna tid hade en modern uppfinning, fotografikonsten, kommit till Sverige. Den blev snabbt mycket po-

pulär. Den lilla familjen Nordström (Johan Jacob, Johanna och Hulda) var också hos fotografen. Det finns två fotografier bevarade, på det ena är Hulda c:a två år, alltså ungefär 1863, på det andra är hon ungefär 7, omkring 1868. På det första ser Johanna ut som en liten docka. Hon är liten och nätt och har mörkt, mittbenat hår, som är samlat i en knut, och hon har på sig en rutig klänning med spetskrage. På det andra kortet är hon iförd en mörk klänning, förmodligen svart, och en siden-sjal hopfäst med en brosch. Håret är uppsatt i en stramare knut nu.

Den 22 augusti 1870 lät Johan Jacob och hustrun Johanna upprätta ett gemensamt testamente. I detta testamente står det, att det är deras yttersta vilja, att ”hvilkendera af oss, som den andra öfverlever, skall sitta i fri och orubbad besittning af all vår efterlemnade egendom, såväl fast som lös, utan att någon eller några af våra arvingar ega att mot detta vårt förordnande väcka klander”. Testamentsvittnen var stadsfiskalen J. Kihlberg och poliskonstapel B. Ph. Wiberg.

Johan Jacob var ju husägare och slakteriätkare. En av de första dagarna i september 1870 lämnade han in en byggnadslovsansökan till Magistraten i Uddevalla. Ur den får man fram flera intressanta uppgifter. Där står:anhåller slaktaren Jacob Nordström, att å sitt i hörnet av

Fortsättning sidan 14





Drottning och Bartels gatorna belägna envånings trädhushus, emot sistnämnda gata få anbringa en dörr af tre alnars höjd och en half alns bredd (180 cm hög, 90 cm bred) mitt emellan de vestligast belägna fenstret och husets vestra kant.....

sets vestra kant.....

Magistraten fann skäligt att bifalla ansökan mot att Johan Jacob fick iaktta föreskrifterna ” i den för staden gällande byggnadsordningen”.

Så, den 28 september, detta år, 1870, avled Johan Jacob. Han blev 53 år och 26 dagar. Prästen har i dödboken skrivit som dödsorsak ”Skurit sår in i knät/ och slagsmål”. I efterhand kan man fundera över, när detta knivslagsmål ägde rum och hur det hade gått till. Hittillsvarande efterforskningar har inte givit något resultat. Var det eventuellt så, att slagsmålet ägde rum tidigt i augusti eller ännu tidigare och infektion tillstötte? Var det därför Johan Jacob och Johanna lät upprätta testamentet just då? Var det därför ansökan om att få ta upp en dörr i det ägandes ”trädhuset” skickades in till magistraten just då?

Bouppteckningen efter Johan Jacob visar, att han förutom fastigheten i korsningen mellan Drottninggatan och Bartelsgatan i Uddevalla även hade en utmarkslott med ladugård i Bleket. Där hade familjen 2 kor, 2 grisar och 2 kycklingar förutom en mängd olika åkerbruksredskap. Likt alla dåtida bouppteckningar är denna mycket detaljerad och det är lätt, att för sin inre syn måla upp hemmet. Särskilt lustigt är det att läsa om vilka gångkläder han efterlämnade. Där fanns ex. 4 par stövlar, 12 skjortor, 4 västar och 4 rockar, men bara 1 undertröja och ett par kalsonger. Intressant är, att bland skulderna står 500 kr (25 906 kr i 2007 års penningvärde) + ränta till Uddevalla fattigvårdsstyrelse! Förmyndaren för sonen Anders skulle också ha pengar, 288 (nästan 15 000) kronor.

Som änka tog Johanna med sig dottern Hulda till fotografen ännu en gång. Det visar ytterligare ett bevarat kort, som visar, att Johanna sjunkit ihop mer. Hon ser betydligt äldre ut än sina femtio år, men håret är fortfarande mörkt.

Johanna levde inte mer än två och ett halvt år efter sin man Johan Jacob. I mars 1872 avled hon i lunginflammation och efterlämnade sin dotter Hulda, knappt nio år, och styvsonen Anders, som just skulle fylla tolv.

Även Johannas bouppteckning är läsbar och intressant att jämföra med makens. Begravningskostnaderna uppgick till 75 kronor, vilket motsvarar c:a 3360 kronor i dagsläget. Lika mycket hade begravningen för slaktaren Johan Jacob kostat.

Bouppteckningen efter Johanna mycket magrare än makens. I Johannas bouppteckning saknas både ett par örhängen i guld och ett fickur i silver, som fanns med i Johan Jacobs bouppteckning. Hade hon fått sälja dem eller hade barnen Hulda och Anders ärvt dem? Djuren på utmarksloten fanns inte kvar. Det var nog långt att gå två gånger om dagen för att mjölka och utfodra dem. Intressant är även här, att läsa om efterlämnade gångkläder. Jämfört med sin man hade Johanna mycket kläder. Hon hade faktiskt två par kalsonger! De kläder hon har på sig på fotografierna är omnämnda. Hon hade två rutiga klänningar, en i ylle och en i halvylle, men vilken av dem hon har på sig på det första kortet går ju inte att avgöra. Sidenmantiljen, som hon har på sig på de två senare korten, är upptagen till ett värde av 1,50 och den mörka klänningen hon har på sig är nog den, som står omnämnd som ”1 st svart klädnad af paramatta”* och värderades till 5 riksdaler.. Dessutom hade hon inte mindre än 7 schaletter, 1 st dubbel halvylleschal, värderad till 5 riksdaler, och 2 gamla stickade, 1 yllehalsduk och ”7 dito sämre” plus en hel del andra kläder och skor. Även bland Johannas ”Skulder och afgående poster” finns en post på 500 riksdaler till fattigvårdsstyrelsen i Uddevalla. Några sparade pengar hade hon egentligen inte – det fanns en sparbanksbok, men på den fanns det endast 1,05.

Behållningen av boet efter min mormors mormor, som gjort resan från backstubarn till hustru åt företagare med egen fastighet i staden, uppgick till 54 098 kronor i dagens penningvärde.

*Nord. Fam. Bok) Kyplat vanl fyr (tre) skaftar halvylletyg av tvinnat bomullsvarp och enkelt kamgarninslag.



Karta över Uddevalla centrum 1855

Församling	Län	Period	Registrerat av	Antal
Bro-F3	O	1860-1929	K-E Brattberg (1860-1897), Håkan Andersson (1868-1920) och L-G Mattson, Uddevalla.	5 068
Bråtensby-D1	P	1758-2000	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	1 012
Bråtensby-F1	P	1758-1930	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	1 533
Bråtensby-V1	P	1758-1925	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	314
Bullarens Häradsrätt-B1	O	1859-1903	Mikael Karlsson, Lyrestad	3 718
Dragsmark-F2	O	1685-1930	Martin Pehrson, Uddevalla	2 462
Eggvena-D1	P	1759-2000	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	1 839
Eggvena-F1	P	1758-1930	Alingsås Släktforskarförening	2 520
Finnerödja-F1	T	1801-1894	Lisbeth Wahlström 2008	7 237
Flo-D1	R	1898-1920	Inga-Lill Fjällström	469
Fröjel-F2	I	1681-1920	Olle Överby, Enskede	2 459
Fölene-D1	P	1758-2000	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	1 499
Fölene-F1	P	1758-1933	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	1 989
Grinneröd-V1	O	1689-1811	Henny och Wilhelm Ängemark	240
Gräsö-V1	B	1898-1932	Mats-Olof Sander	309
Herrljunga-F1	P	1758-1987	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	3 014
Kville-F1	O	1860-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	8 697
Lur-F2	O	1921-1936	Ingemar Lantz	511
Lur-V	O	1719-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	1 898
Remmene-F1	P	1758-1948	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	1 720
Sandhult-F1	P	1790-1936	Avskrivet av Gunilla Pettersson, registrerat av Gerd Rölander m.fl	5 707
Skee-V6	O	1693-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	6 634
Steneby	O	1688-1892	Registret av Elsa Sjödal, Sävedalen; inmatat av Birgitta Gryte, Rättat o kompletterat av Björn Jönson.	851
Strömstad-D1	O	1713-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	7 559
Strömstad-F1	O	1713-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	8 769
Strömstad-V3	O	1860-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	897
Tanum-F2	O	1898-1930	Ingemar Lantz, Sannäs, Tanumshede. (Konverterat till Excel av Allan Palmgren)	2 583
Tanum-V7	O	1921-1935	Ingemar Lantz, Sannäs, Tanumshede.	298
Tjärnö-D1	O	1689-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	4 520
Tjärnö-F1	O	1689-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	6 733
Tjärnö-V1	O	1689-1920	Håkan Andersson, Uddevalla	1 695
Torp-F7	O	1688-1920	Martin Pehrson. Läst av K-E Brattberg (1688-1816, 1861-97). Reg av Håkan Andersson (1898-1920)	7 296
Töllsjö - D3	P	1852-1936	Registrerat av Gunilla Pettersson, inmatat av Gerd Rölander	1 842
Uddevalla lasarett-F1	O	1904-1933	Uddevalla Släktforskare	354
Ystads Sankta Maria-D1	M	1845-1846	Anders Fredin	189
Ystads Sankta Maria-F1	M	1749-1763	Anders Fredin	1 103
Ystads Sankta Maria-V1	M	1845-1846	Anders Fredin	1 218

Så här når Du informationen i Släktdatas arkiv:

Vår webbplats <http://www.slaktdata.org> innehåller alltid den aktuella registerinformationen. Registren uppdateras kontinuerligt.

Nya register avsedda att ingå i Släktdatas arkiv mottager vi gärna. Även rättelser och uppdateringar. De kan sändas till föreningens registeransvarige Märten Sjöbris. För adress se sidan 3. På föreningens webbplats kan

man även se vilka registerarbeten som för närvarande pågår. På så sätt kan vi undvika dubbelarbete.

Observera!

Det finns fel i nästan alla register. Se därför om möjligt själv efter vad som står på mikrokorten! Ett register är endast en förteckning över punkter i kyrkoboken, avsedd att underlätta vidare sökning.

Välkommen till Föreningen SLÄKTDATA:s Höstprogram

Lördagen 4 oktober

Föreningen skall tillsammans med DIS Väst och GöteborgsRegionens Släktforskare anordna en släktforskar dag Kulturhuset KÅKEN (fd Härlanda fängelses verkstadshall), Kålltorpsgatan 2, Göteborg. Dagen startar klockan 11.00.

Måndagen den 6 oktober

Föreningsmöte hos hos GRS - GöteborgsRegionens Släktforskare kl 18.30. Släktdata och Arkiv Digital skall visa sina register.

Lokal: GSR lokal på Erik Dahlbergsgatan 36.

Lördag 11 och Söndag 12 oktober

Höstmarknaden i Nossebro

Föreningen visar sin verksamhet på höstmarknaden i Nossebro. På lördagen startar det kl 9.30 och på söndagen kl 10.00.



Arkivens dag - 8 november

Denna dag äger det rum arkivens dag. I år deltar inte Föreningen Släktdata. På föreningens webbplats kan du läsa om platser där arkivens dag pågår.

Lördagen den 18 oktober

Höstmötet

Höstmötet är "utlokaliserat" till Borås Stadsbibliotek i samband med Släktforskar dagen. Innan mötet börjar så kommer föreningen att informera om verksamheten i biblioteket. Information om tider mm finns i föreningens webbplats - "<http://www.slaktdata.org>"

Andra aktiviteter

På föreningens hemsida finns det alltid alla uppgifter om aktiviteter samt också andra föreningars aktiviteter.



GöteborgsRegionens Släktforskare

Måndag 24 november kl. 18.30.

Ordinarie HÖSTMÖTE med föredrag med val av funktionärer och beslut om budget samt medlemsavgift år 2009. Efter förhandlingar kåserar **Gudrun Nyberg** om doktor **Christofer Carlanders** journaler.

Anmälan senast torsdagen innan (20/11) Karin Holger, tel. 031 – 40 85 20. Eventuella återbud måste anmälas.

Avgift 50:
Lokal Erik Dahlbergsgatan 36B

Kaffeservering

DIS - VÄST datorhjälp i släktforskningen

DIS-Väst aktiviteter hösten 2008

Höstmässan i Nossebro

DIS-Väst kommer att vara med på höstmässan i Nossebro den 11 - 12 oktober - mer information kommer på DIS-Väst hemsida och i kommande nummer av Disketten.

Höstmöte i Skansen Lejonet

Höstens andra möte planeras att vara på Skansen Lejonet i Göteborg den 22 november.

Möten 2009

2009-03-14 Vårmöte 1 - Årsmöte i Göteborgsregionen
2009-05-30 Vårmöte 2
2009-09-26 Höstmöte 1
2009-11-28 Höstmöte 2

Mer information om DIS-Väst verksamhet finns på webbplatsen "<http://www.dis-vast.o.se>".