



SLÄKTDATA

Medlemsblad för föreningen Släktdata Nr 1 - 2009



Sommar i skärgården

Ordföranden har ordet

Ja nu tackar jag för mig som ordförande i Föreningen Släktdata. Det har varit många roliga år men nu är det dags för någon annan att ta vid med nya krafter och ideer. Jag vill tacka alla som har stöttat mig med glada tillrop under åren och hoppas att vi ses under andra omständigheter. Jag blir kvar i föreningen i alla fall men har avstått från styrelseuppdrag.

Vem som blir min efterträdare vet jag i skrivande stund inte men lyckönskar vederbörande av hela mitt hjärta. Personen i fråga kommer att möta många goa och trevliga släktforskare och andra trevliga personer också förstås. Det har varit kul, lärorikt och underhållande på alla sätt. Men nu skall det bli dags för min egen lilla forskning som har legat på is ett tag och för andra intressen också.

På vår agenda står vårt årsmöte den 28:e mars som skall avhållas på Landsarkivet här i Göteborg och där Ni också kommer

att få träffa min efterträdare med de andra nya styrelsemedlemmarna. Men innan dess har vi Släktforskningens dag den 21:e mars som också kommer att vara på Landsarkivet tillsammans med Dis-Väst, GRS och många andra trevliga föreningar, se sista sidan.

Till Er som vill vara med oss och inte betalt avgiften på 125:- skickar vi med en påminnelse. Hoppas vi får ha med Er i år också. Tack förhand.

Har Du något Du vill berätta eller delge andra i vår förening så hör av dig till vår redaktör Karl-Gustav. Det kan vara lite svårt att fylla en tidning med reportage eller annat så kom med tips och ideer.

Hoppas vi ses på årsmötet

Tills dess sköt om Er och tack för denna tid

Inger Drott



Klarläggande angående samarbetet med Sotenäs Personhistoriska Förening.

I förra numret av Släktdatas tidning nr 4/2008 skrev vi att det hade uppstått ett problem i samarbetet mellan Släktdata och Sotenäs Personhistoriska Förening. Så var ej fallet. Sotenäs Personhistoriska Förening framförde på vårt höstmöte att cirka 130.000 poster som föreningen publicerar genom Släktdata skulle ses över och att under denna tid skulle ingen publicering äga rum. Anledningen är att många av posterna är dubletter med

olika innehåll vilket kan äventyra släktforskning i denna del av Bohuslän.

Sotenäs Personhistoriska Förening och Släktdata har i slutet av förra året kommit överens om att Släktdata fortsätter att publicera registren och att Sotenäs återkommer med uppdaterade register.



För dig som ställer krav på läsbarhet och användarvänlighet!

www.arkivdigital.se

SLÄKTDATA

är en ideell förening för släkt- och datorintresserade.

Föreningen bildades 1989.

Föreningen verkar för att sprida information om såväl släktforskning som datorteknik för densamma.

Föreningen verkar också för att framställa dataregister till låg kostnad över födda, vigda och döda men också husförhör och domböcker.

Föreningen har medlemmar såväl i Sverige som övriga länder.

Medlemsavgiften är 125 kr per år och inkluderar TIDNINGEN SLÄKTDATA.

Prenumerationsavgiften för TIDNINGEN SLÄKTDATA är 125 kr per år. Medlemsavgiften/prenumerationsavgiften betalas till föreningens **plusgiro 410 40 40 – 3**

Föreningens adress är:
Föreningen SLÄKTDATA
c/o Lennart Larsson
Mossaledsvägen 61
429 34 Kullavik
kassor@slaktdata.org

Föreningens webbplats:
<http://www.slaktdata.org>

TIDNINGEN SLÄKTDATA utkommer med fyra nummer per år. Bidrag i form av artiklar, notiser och tips är välkomna. De skickas till Redaktionen, som förbehåller sig rätten att ändra i insänt material. Privata annonser och upplysningar tas in gratis i mån av plats.

För innehållet i artiklarna står varje enskild författare och är inte alltid föreningens Släktdatas åsikter.

Tidningens adres:
tidningen@slaktdata.org

Tidningens webbplats:
http://www.slaktdata.org/tidningen_arkiv/887ce23

Nästa manusstopp:
18 maj 2009

ISSN 1102-7894
 Ansvarig utgivare: Karl-Gustav Rosborg

Styrelse för SLÄKTDATA

Ordförande **Inger Drottz**
 ordf@slaktdata.org
 Kransen 2A
 416 72 Göteborg
 031-703 41 98

Sekreterare och vice ordförande **Björn Jönsson**
 sekr@slaktdata.org
 Sanne-Heden 15
 450 54 Hedekas
 0524 - 304 35

Kassör **Lennart Larsson**
 ansvarig för medlemsregistret
 kassor@slaktdata.org
 Mossaledsvägen 61
 429 34 Kullavik
 031-93 33 70

Ledamot **Bengt Pettersson**
 bengt@slaktdata.org
 Tornväktaregatan 8 C
 415 07 Göteborg
 031-26 44 30

Ledamot **Karl-Gustav Rosborg**
 webredaktor@slaktdata.org
 Källarvinkeln 8
 425 30 Hisings Kärra
 031-57 31 76
 031-367 98 36 (arbete må-to)

Suppleant **Elsa Sjö Dahl**
 elsav@slaktdata.org
 Västra Stillestorpsgratan 25
 417 13 Göteborg
 031-22 98 12

Redaktion för TIDNINGEN SLÄKTDATA

Karl-Gustav Rosborg
 webredaktor@slaktdata.org
 Källarvinkeln 8
 425 30 Hisings Kärra
 031-57 31 76
 031-367 98 36 (arbete)

Lars Hellgren
 redaktion@slaktdata.org
 Sparvvägen 7
 434 95 Kungsbacka
 0300-213 33

Artiklar för publicering skall skickas till K-G Rosborg

Webbmaster

Mats-Olof Sander
 webmaster@slaktdata.org
 Rörviksgatan 17
 421 65 V Frölunda

Ansvarig Släktdatas register

Mårten Sjöbris
 register@slaktdata.org
 Guldringen 42
 426 52 Västra Frölunda
 031-29 06 40

INNEHÅLL:

Ledaren	2
Föreningsinformation	3
Statens arkiv byter telefonnummer	4
Begravda i Sverige	4
Tössebageriet.....	5
Bokanmälan.....	6
Läsvärt från register Borgeby D1.....	6
Släktdata och förbundet i samarbete	6
Genline uppdaterar med nytt material 1897-1937.....	6
Kära farmor!	7-11
Arkiv Digital har köpt IT-konsultföretaget KITE AB.....	11
Släktdata testar Twitter?	12
Nya medlemmar	12
Min morfars morfar Göthe	13
Aktiviteter i Göteborg.....	14
Nya register.....	15
Släktdatas årsmöte.....	16
Släktforskardag.....	16

Förstasidan: Trots ett kargt landskap växer det många blommor på en liten ö som heter Rön (mellan Tistlarna och Nidingen)

Foto K-G Rosborg

Statens arkiv byter telefonnummer

Statens Arkivs olika enheter håller på att byta telefonnummer. Alla går över till en nummerserie som börjar på 010 ("riktnummer") med start i december och håller på till mitten av februari. Detta telefonsystem gör att alla ställen hamnar i samma telefonväxel. Värmlandsarkivet och stadsarkiven i Stockholm och Malmö har kvar sina telefonnummer.

Riksarkivet/MKC (Mediakonverteringscentrum)	010-476 70 00
Svensk Museitjänst	010-476 73 50
Krigsarkivet	010-476 75 00
SVAR	010-476 77 00
Landsarkivet i Göteborg	010-476 78 00
Landsarkivet i Härnösand	010-476 80 00
Landsarkivet i Lund	010-476 82 00
Landsarkivet i Uppsala	010-476 84 00
Landsarkivet i Vadstena	010-476 86 00
Landsarkivet i Visby	010-476 88 00
Landsarkivet i Östersund	010-476 89 00

Kassören tackar

alla som har betalat medlemsavgiften för 2009.

- Men det är några medlemmar som ännu inte har hört av sig.

- Vi tar tacksamt emot årsavgiften 125 kr snarast till PlusGirot 410 40 40-3.

Begravda i Sverige



■ Strax före jul kom en ny rikstäckande CD-skiva för släktforskare - Begravda i Sverige. När skivan kom ut till kunderna var den mycket färsk. Jag hittade uppgifter som endast var tre veckor gamla. Det är Sveriges Släktforskarförbund som står bakom skivan. Uppgifterna kommer från en mängd församlingar, samfälligheter och kyrkogårds- och begravningsförvaltningar mm. Det finns 5,36 miljoner gravsatta på skivan och den omfattar ca 2 300 kyrkogårdar.

Är alla med?

I skivan finns det inte alla gravsatta. Bara det som digitaliserats av bidragsgivarna finns med. Uppgifterna sträcker sig som längst tillbaka till 1400-talet. Där står det att den 1 januari 1477 avled M W Amund Hatt Nilsson. Han begravs samma dag i Eda kyrkogård där hans hustru Elin Andersdotter redan var gravsatt.

Det finns många felaktiga uppgifter i skivan. Jag har hittat att det finns gravsättningar gjorda 2008-12-28 vilket inte kan stämma för då var skivan redan

klar. Troligen är det fel år som noterats. En del uppgiftslämnare startade med digitala gravböcker först de sista åren under 1900-talet och då finns det inga uppgifter innan.

På många ställen så finns det många gravsatta på 1900-talet. Dessa uppgifter kan hjälpa till att hitta personer födda på 1900-talets början och som kanske avlidit före 1947 men också senare. Ibland har man uppgifter hämtade från folkräkningen 1900 och som avlidit under 1900-talet. När man trycker på knappen "samma grav" kan man hitta personer födda på 1900-talet. Är de födda före 1939 så kan man gå till SCB-utdragen för födelseåret och hitta ifall det är personens föräldrar som också finns i graven. Många gånger är det så. Har personen annat namn kan det vara en dotter till de äldre som finns i graven.

Vissa gånger kan man också hitta adresser och/eller titlar på personerna. Detta kan vara bra uppgifter till släktforskningen. På många finns också födelsedatum och på nyare också hela personnumret. Dödsdatum står inte alltid men nästan alltid datum för gravsättningen. Observera att gravsättningen kan ske på annan dag än själva begravningsgudstjänsten. Efter denna har ägt rum skall kanske kremering äga rum samt transport för gravsättning i en kyrkogård lång från personens sista adress. I äldre tider så kanske det dröjde fram till våren innan gravsättningen ägde rum för tjälen gjorde att man inte kunde gräva graven. Det var långt från dagens upptättningsanordningar där man

med hjälp av gas eller liknande kan tina en grav på kort tid.

På många ställen finns det också kartor på kyrkogårdarna. På mindre kyrkogårdar kan man läsa de enskilda gravarnas nummer men på de stora så går det inte. Det finns ingen markering av graven till skillnad på en del av de nätbaserade gravregister där graven är utmärkt samt att man kan läsa gravnummer.

När man söker skriver man de uppgifter man har. För datum gäller samma regel. Vill man veta om gravsättningar under 1920-talet skriver man "192". Församlingen för dödsfallet står inte alltid med. Det är ofta yngre poster där detta står med. I övrigt så sker sökningar på samma sätt som andra skivor som Släktforskarförbundet gett ut. På alla poster står det om vem som lämnat uppgifter och om hur man når uppgiftslämnaren.

En del har upplevt det svårt att installera skivan men detta kan bero på hur stor hårddisk man har och hur mycket RAM-minne. Det skadar inte att utöka minnet för att datorn skall klara av körningen av programmet. Kom ihåg att det kan finnas felaktiga uppgifter i ett dataregister.

Karl-Gustav Rosborg

Skivan finns på Sveriges släktforskarförbunds bokhandel och kostar 595 kronor. Medlemmar i Föreningen Släktdata och andra föreningar har 100 kr rabatt på denna skiva.

Tössebageriet



Helga Södermark

■ En relativt ung kvinna, 32 år, köper i slutet av 1910-talet en fastighet på Karlavägen 77 i Stockholm. Det är hörnhuset mot Artillerigatan, och det är ingen liten fastighet. Byggnaden består av minst fyra våningar. Kvinnan kommer från Tösse församling i Dalsland, där hennes far är prosten Pontus Persson.. Hon utbildar sig till hushållslärlarinna i Uppsala, och under tiden där får hon smeknamnet 'Tösse'.

Flickan var emellertid döpt till Helga. Hennes far var då kyrkoherde i Fröskogs församling i Dalsland, men han fick förflyttning till Tösse, där Helga växte upp.

Hon är gift och heter Helga Södermark när hon köper fastigheten. I Tösse trivdes Helga tydligen, eftersom hon ger bageriet namn efter sin barnomsförsamling och efter sitt smeknamn.

I bottenvåningen på fastigheten

Karlavägen 77 hade SJ tidigare godscentral, och den driftiga kvinnan ser genast möjligheterna att förvandla den till bageri och konditori med försälj-



ningslokal. Själv bosätter familjen sig på Karlaplan 11, fem trappor upp.

Bageri och konditori

Den 18 november 1920 var ombyggnaden klar och bageriet öppnades. Allt sedan dess har bageriet legat i fastigheten. Sedan Helga Södermarks dagar har det varit några olika ägare, men nuvarande ägare, Mattias Ljungberg, har varit delägare i bageriet sedan 12 år, då tillsammans med sin far. Sedan drygt två år är Mattias ensam ägare till Tössebageriet.

När FN år 2005 fyllde 60 år tog Mattias Ljungberg fram den speciella

FN-bakelsen, som nu säljs varje år under FN-veckan 22 - 28 oktober. FN-förbundet erbjuder bagerier och konditorier att tillverka och sälja bakelsen. **För varje såld bakelse får förbundet tre kronor och femtio öre till kampanjen 'Röj en mina'.** Hittills har 101 konditorier och bagerier anmält sitt intresse för kampanjen.

I september 2008 besökte jag bageriet och fick en pratstund med Mattias och flera av hans medarbetare. Bl.a. träffade jag Anna Arvids från Rättvik, som arbetar som konditor i Tössebageriet. Anna skall i början av oktober tävla om 'Årets konditor'. Vi önskar henne lycka till.

Efter intervjun slår jag och mitt sällskap oss ner vid några småbord för att intaga kaffe med tilltugg d.v.s. en rejäl dubbelmacka med fyllning.

Välkänt konditori

När vi sedan berättar om besöket för olika bekanta i Stockholm får vi klart för oss att Tössebageriet är 'världsberömt' i hela Stockholmstrakten.

Många kända personer är och har varit kunder i konditoriet, som t.ex. Lill-Babs och Alice Timander.

Bland specialiteterna märks vörtbröd till jul efter Helga Södermarks

recept, struvor, klenäter, mandelmusslor, fruktkakor och många andra godsaker. Till jul bakas också härliga lussekatter, saffranskorpor och kanelkorpor.

Det är få konditorier som numera bakar krokaner, men i 'Tösse' kan du fortfarande beställa dessa specialiteter.

Rekommenderas

Alla som har vägarna åt Östermalm rekommenderas ett besök i Tössebageriet. Speciellt dalslänningar bör söka sig dit för att insupa atmosfären i detta snart 90-åriga konditori och bageri med anor i Dalsland.

Årets konditor

Till sist vill jag nämna att Anna Arvids blev tvåa i tävlingen, och vann gjorde



Maria Grave från Lerum men med konditori i Mölndal.

Text och bild - Per Liljeström

Överst tv: Entrén till Tössebageriet

Tv: Mattias Ljungberg

Överst th: Mattias Ljungberg och

Anna Arvids

Ovan: Delar av personalen i Tössebageriet

Th: Fönsternisch i serveringslokalen



Bokanmälan



■ Bygde-reportern och odalmannen Carl Ryberg – Västgötaminnen i ord och bild

Ord och bild samsas i berättelser

från förr i tiden där gränserna mellan tid och rum flyter samman. Strävsamma människor och minnesvärda miljöer formar en lång kedja av minnen, som undan för undan förgrenas över landet och även utanför rikets gränser. Genom att stanna upp ett ögonblick ser vi oss själva i vårt eviga sökande efter svaren

på de stora livsfrågorna.

Maria Vajta Klamer har samlat ett urval av artiklar skrivna av hennes morfar, den lokala profilen Carl Ryberg, som var ett flertal västsvenska tidningars ortskorrespondent i Herrljunga i över femtio år. Hon har kompletterat med egna texter för att ge en så utförlig bild som möjligt av livet i en västgötabygd under mer än ett halvt sekel.

”Resultatet har blivit en vacker bok som från det lokala perspektivet ger exempel på hur det var att leva förr. Maria Vajta Klamer låter morfaderns ord flöda... och vilka ord sen!” (Göteborgs-Posten)

”Boken om Carl Ryberg är ett stycke kulturhistoria av bästa märke.” (Västgötabygden)

”Detta är boken för dig med intresse för det dagliga livet på landsbygden på farfars/morfars tid. Det är berättelsen om det hårt arbetande folket som också hade tid för fest och gemenskap... Om detta vet dagens barn ingenting. Det är vår uppgift att på olika sätt förmedla vidare vad vi upplevt.” (Västgötogenealogen)

Lennart Larsson

(Boken kan beställas genom e-post till info@scanditext.se eller på telefon 031-402092. Du kan också fråga efter den i din bokhandel.)

Läsvärt från register Borgeby D1

Löpnummer: 1490

Dödsdatum: 1746-01-12

Begravningsdatum: 1746-01-22

Kön: K

Förnamn: Signe

Efternamn: Nilsson

Dödsålder: 86 år.

Födelsedatum: 1660

Födelseadress: melleom Heddinge by Kyrkioheddinge suken

Övrigt 1:

d:12 Jan: blef Änkian Signe Nilsson död begrafwen d. 22 dito ligger öster ut in om kyrkio lukan är föd Ao 1660 i melleom Heddinge by Kyrkioheddinge suken, warit jordgumma här i byen

i många år, warit gifft med en wid namn Nils Pålson, som war en liderlig, hooraktig och öfvergifven skielm, der rymde med en kåna til Kiöpenhamn blef uppsökt af bemde Signe, fandts igen på en loge hafwande kånan med sig, då hon Signe hade i tanka at mördra en af dem, men blef af gud hindrad, Bemälta mannen dena affällingen med sig hem hit til Byen, utstod straf för brottet, men hade dock mycket kärlek för honom, så at hon ej allena behölt honom, utan bad för honom hoos befallningsmannen och gaf honom til (wårda) 8 daler smt at han mannen ej skulle blifwa hårdpiskad dena Man hade ont samvete och bekiände wid sin dödsstund en gräselig synd som

han begåt. Hwad denna änkan widgår så har hon mycket gott beröm om sig här i församl., lärt at läsa danska, förstod och något på sin ålderdom, hade 5 barn, blef Communicerad 3 weckor förrän hon blef död. gl: 86 år. Liktext Exod: 1:17.21. (Exodus = 2a Mosebok)

Reg.av: Birgitta Nilsson 2006

Info: Åren 1860-61 finns på två ställen. Detta är en sammanslagning av uppgifterna. Borgeby dödböcker (SCB) 1862-1895.. Uppdat: 2007-04-29, nytt. Landskap: Skåne

Släktdata och förbundet i samarbete

■ Sveriges Släktforskarförbund har tecknat ett samarbetsavtal med Släktdata. Detta innebär, att delar av innehållet i CD-skivan Sveriges Dödbok finns tillgängliga genom de sökmöjligheter som finns i Släktdatas stora databas. Alla personer som har en födelseförsamling i Sverige har även en länk till Släktdatas församlingskarta över Sverige. I dagsläget är alla efternamn som börjar på A till L inlästa. Vi räknar med att samtliga personer födda i Sverige, drygt fem miljoner personer, är inlästa i slutet av maj månad. Efter det så kommer vi att komplettera med de personer som är födda utomlands och har avlidit i Sverige. Sannolikt blir då ganska många personer från vår närmaste grannländer sökbara. Totalt så kommer databasen i och med detta att utökas med nära 5 miljoner poster.

Genline uppdaterar med nytt material 1897-1937

■ I somras inledde Genline arbetet med att komplettera det digitala bildarkivet. Material för åren 1897-1937 är aktuellt. Man har börjat med att lägga ut uppgifter från SCB om födda, vigda och döda till och med 1920. Nästa steg blir att komplettera med församlingsböcker från 1897 och framåt och därefter födda, vigda och döda från och med 1921 och framåt.

Projektet GIDx (i samarbete med DIS) är en sökfunktion i Genline FamilyFinder som gör det möjligt att söka efter platser som byar, gårdar och torp för underlätta sökningen av rätt sida i husförhörslängderna. Cirka 30 procent av materialet är nu registrerat, mer än tre miljoner registreringar hittills. (Källa: Rötter 10 feb)

Kära farmor!

■ Det är stor ålderskillnad på oss – du fyllde 79 år samma år som jag föddes 1939 och jag är nu nästan 70. Tillsammans spänner vi över nästan 150 år. Hur samhället förändrats, tekniska och medicinska framsteg o.d. finns det ett oändligt antal böcker och annan dokumentation om.

Jag tänkte prata med dig om oss, dig och mig och vår familj.

När du dog 1951 var jag 12 år. Det betyder, att jag har ganska många minnen av dig, även om de flesta är från de tidigare åren av mitt liv.

Du var ju som sagt gammal redan när jag föddes. Jag minns, att du hade väldigt tunt hår och frös om huvudet, även på sommaren, vilket jag tyckte var mycket konstigt. Mamma Daga virkade dig två baskrar i yllegarn, en ljus grå och en ljus smutsgul, som du alternerade emellan. Av andra kläder, jag kommer ihåg att du hade, var en silverrävsboa. Jag vill minnas, att du fick den i födelsedagspresent någon gång. Jag minns också, att du hade för den tiden, 40-talet, långa kjolar och att dina kläder mest gick i svart och gråskala. Det kan ju tänkas, att det var sorgkläder efter farfar, som dog i mars 1944 – man bar ju sorgkläder väldigt länge, flera år, på den tiden. Du hade också en gammal svart handväska med inbyggd portmonnä. När du kom och hälsade på öppnade du den och jag fick välja en peng, vilken jag ville. Det fanns många olika sorters mynt på den tiden; ett-, två-, fem- och tioöringar för att nu inte tala om tjugofem- och femtioöringar, enkronor och de åtråvärda tvåkronorna. De tre lägsta valörerna var kopparmynt och de hade färgat insidan av den inbyggda portmonnä grön. Mamma Daga tyckte alltid, att jag skulle ta ”en stor brun peng”, d.v.s. en femöring, men du framhöll alltid, att jag fick ta vilken jag ville. Jag hade tidigt lärt mig de olika pengarnas värde, och det blev istället en ”stor vit”, en en- eller tvåkrona att stoppa i spargrisen.

Jag minns också hur ditt skånska påbrå gjorde sig påmint genom ditt skorrande och hur du inte kunde säga Inger (som min syster hette), utan det blev Ingorr, och hur vi fick spettekaka, när det var någon högtidsdag. De där spettekakorna kunde vara sega och goda ibland, men lika ofta blev de bara till mjöl i munnen. Du använde också en del specifikt skånska ord i ditt tal, särskilt minns jag

”röllebör” (=skottkärra). Pappa och jag brukade åka hem till dig på julafton. En gång minns jag, att jag stolt virkat en ”svans” till dig, som du tog en knappål och fäste upp på väggen med en gång. Precis så ska en riktig farmor göra! Det gjorde gott i det lilla hjärtat, jag kan väl ha varit fyra-fem år. Jag tror det var den julen jag fick en röd boll av dig, inslagen i järneksmönstrat papper och tätt, tätt runt bollen, så innehållet avslöjades redan innan papperet var avtaget.

Nu – när jag blivit pensionär och börjat släktforska, har du vaknat till liv i mitt medvetande igen. Kanske du pratade om hur det var när du var barn och ung, men jag minns inte, och inte kan man beskylla pappa Gunnar för att ha berättat särskilt mycket han heller. Jag visste t.ex. att jag fick mitt mellannamn, Christina, efter någon på din sida. I alla år har jag trott, att det var efter din mamma, men så upptäcker jag, att det var efter din syster! En av de få saker Gunnar har berättat, var, att han aldrig rörde en kortlek, inte ens för att spela ”Hej knekt” eller ”Vändåtta”, för att han blivit skrämmd genom att du berättat, hur din far spelat bort en stor gård. Är det sant? Jag har sett i husförhörlängderna, att ni bytte gård med en annan familj! Är det här kortspelet kommer in? Eller var det när ni flyttade tillbaka till Svenstorp efter att ha bott i Hörröd några år? Jag ska göra mitt bästa för att ta reda på det. En annan sak jag håller på att arbeta med är Karl Johansoffs ursprung. Enligt vad pappa Gunnar berättade kom den skickandes på järnväg till Göteborg i en jutesäck. Någon av dina systrar hade dött och ingen av de andra arvingarna ville ha den och då ska du ha sagt ”Då kan väl jag ta den gamla soffan då”. Din syster skulle ha fått den av herrskapet på godset där hon tjänade, när hon skulle gifta sig. Men – vilken syster var det? Av någon anledning har jag alltid trott att det var Johanna och att godset var Ellinge slott utanför Eslöv. Jag hade också fått för mig, att det var familjen Ramel, som hade godset då. Jag vet

nu, efter lite mödor, att Johanna aldrig arbetat på Ellinge och att familjen Ramel inte varit ägare heller! Så..... Jag har lyckats följa dina systrar, Hedvig, Christina och Johanna fram till år 1900. Ingen av dem har arbetat på något slott eller herresäte! Du är den enda, som gjort det!

Kära farmor, jag har följt dig, så gott det nu låter sig göra, genom kyrkböcker och lite annan litteratur. Våren 2006, när bokskogarna höll på att slå ut och det var som allra vackrast, var min man Per och jag på ett kort besök i dina barndomstrakter i Västra Göinge. Kanske satt du på ett moln och följde oss. Vi började i Svenstorp i Mattered, där du föddes en junidag 1860. Vi hade en förunderlig tur. I en ganska skarp kurva, fick jag se en kvinna gå över vägen med en röjsåg. Jag sa till Per ”Stanna, jag frågar henne, om hon vet något”. Det var precis rätt person att fråga, skulle det visa sig. Hon och hennes man hade deltagit i ett flerårigt projekt med att kartlägga torpen och folket i Mattered. Vi fick komma med in



Mymbobyffet: Det numera förfallna Mymbobygget, där farmors föräldrar Ola Persson och Bengta Månsdotter blev gamla.

i hennes kök och hon plockade fram pärmar med gamla kartor och förteckningar över invånare förr i tiden. Din far var ju inte torpare utan åbo, så han fanns inte med i torpförteckningen (fast vi hittade honom senare på ett annat ställe), men med hjälp av mina medhavda forskningsresultat, hittade vi två hus, där ni bott.

Fortsättning sid 8

Kära farmor (fortsättning från sid 7)

Det ena var det där ”Svenstorp N:o 1 – 1/27”. Den snälla människan vi pratade med visste inte var det stått i byn (fast nu har jag hittat det på kartan!) – det var flyttat till ett ställe och heter ”Linnebjär”. Farmor, det var så välrestaurerat och fint skött och äppleträden blommade! Och namnet! Namnet, som du gav till ert sommarställe på Brottkärr, övertygade mig verkligen om att detta var ditt barn- domshem. Ett annat hus som vi hittade var ”Mymbobygget”. Du har nog inte bott där särskilt länge, men det verkar vara det ställe där dina föräldrar blev gamla. Jag har ett brev, som din far Ola Persson skrev till dig 1896 och det är nog skrivet därifrån. Det huset stod kvar, öde och inte alls väl bevarat. I vilket fall som helst har jag nu kort på båda. Vi åkte också förbi Ellinge, för att åtminstone ha sett slottet där vi trodde vår soffä en gång har stått.

Ni var ju en stor familj. Jag har försökt att föreställa mig dina föräldrar och syskon också och tagit reda på en del om dem.

Äldst av syskonen var ju Johannes. Egentligen var han ju din halvbror – hans mamma dog ju när han föddes, men han kan ju aldrig ha vetat om någon annan mamma än din mamma, Bengta. Han var ju fjorton år äldre än du, född 1846, så jag vet inte hur mycket du egentligen kände honom. Vad jag vet om honom är, att han står som torpare i Björkeberga, Norra Mellby på 1870-talet. Han var gift och hade tre barn, som dog inom loppet av en dryg månad våren 1879. På hösten samma år föddes ett nytt barn i familjen, en son, som fick två namn, det ena efter sin äldste döde storebror. Familjen utvandrade till Amerika på våren 1880. Det är tungt att tänka på deras vanda och sorg.

Efter Johannes kom Hellevig eller Hedvig. Hon hade också fått namn efter ett avlidet syskon (så vanligt på den tiden), dina föräldrars första barn, som bara blev några månader. Hedvig gav sig tidigt iväg hemifrån. Jag hade svårt att följa hennes olika flytter, så med henne fick jag börja i fel ända, med ”Folkräkning 1900”. Där hittade jag henne som hustru till skomakaren Pehr Nilsson i Eslöv (eg. Västra Sallerup). Hon hade då fått sex barn, två döttrar och fyra söner.

Nästa syster, Christina, har jag också haft problem med att följa. Prästerna hade inte alltid så god handstil och ibland bara folk och böcker försvinner. Näväl, henne återfann jag i ”Sveriges befolkning 1900”. Då bodde hon i Lund och var gift med Assar Magnus Olsson, som var målaregesäll. Även de hade fått sex barn, men här var fördelningen tre pojkar och tre flickor.

Den sista av dina systrar, Johanna, som bara var tre år äldre än du, var det lättast att följa från det att hon flyttade hemifrån. Hon flyttade, liksom de äldre systrarna en hel del. Hennes intressantaste jobb, från min synpunkt, var de två senaste då hon dels var i Trelleborg, dels i Stoby utanför Kristianstad och arbetade på hotell och restaurang. I Trelleborg var det på Hotell Schweiz och i Stoby hos Berns, som ju är ett välkänt namn i branschen. Därifrån gick flytten till Malmö, där hon gifte sig med Per Jönsson Skans 1883. Han hade varit ”hantverkssoldat i Kungl. Sappöbataljonen”, som gift var han fabriksarbetare. De fick en liten flicka, Ellen Terentia samma år. Den lilla levde bara i tre år och tyvärr fick Johanna och hennes man inga fler barn.

Du hade en lillebror också, farmor. Carl. Han var två år yngre än du. Ni lekte nog en hel del ihop, så som barn på gårdar gjorde och gör. Han dog, när han var tio år. Vad hände? Jag kan inte hitta några uppgifter om det. Hade han varit sjuklig? Drabbades han av en olyckshändelse eller var det en sådan där sjukdom, som lätt hade kunnat botas nuförtiden?

Ännu ett barn var väntat i er familj, den lilla dödfödda flickan, som föddes 1865. Du var fem år då – minns du? Fast du hade egentligen en storsyster till, en Johanna. Hon var född 1857, ett år före nästa Johanna, henne som du kommer ihåg som din storsyster. Hon blev bara fem månader, dog av en förkylning, står det i kyrkböckerna. Om det nu var en förkylning, hade den lätt kunnat botas med antibiotika idag. Var det inte en förkylning utan något annat som

ingen eller prästen visste vad det var – för läkare fanns det väl inte så långt ute på landet som ni bodde? – vet vi ju inte om det hade kunnat botas.

Dina föräldrar, Bengta Månsdotter och Ola Persson - hurdana var de? Jag tror att din mamma, Bengta, hade lite upprorsanda i sig och gick sin egen väg! Ätminstone som ung. Hon föddes ju 1822 som yngsta barn till Kerstina Troedsdotter och Måns Nilsson på Forestad 2 i Färingstofta, Riseberga. Hennes far dog, då hon var tio år och hennes äldste bror, Nils, tog över gården. Din mor Bengta bodde hos sina bröder Nils och Per med deras familjer ända fram till 1845, av vad jag kan se, då hon flyttade in som piga hos det gamla paret Sven Nilsson och Anna Nilsson i Aggarp, som också låg i Färingstofta socken.

Här mötte hon sitt öde i Ola Persson! Där bodde han med sin unga hustru Troen. Jag vet inte när de först träffades och fick varma känslor för varandra, men jag vet att unga Troen dog i barnsäng, när Johannes föddes i mars 1846. Farmor – skandalerna kan inte alltid döljas! Botilla Persdotter var piga hos honom och fick dottern Johanna 1847 och hon angav Ola som fader. Detta måste ha avhandlats på tinget – jag ska ta reda på vad som framkom. Vad jag vet, är, att det aldrig blev något mellan Ola och Botilla. Kanske var det för att han träffat din mamma Bengta då. Jag vet att Bengta och Ola fick en liten dotter, som fick heta Hedvig, i juli 1848. Tyvärr dog



Bangatan 50: Bangatan 50 i Göteborg, dit Maria och Albert Gustaf Alander flyttade 1901

den lilla redan i oktober. Man kan fråga sig varför de inte gifte sig. Det verkar som om giftomannen, någon av hennes äldre bröder, inte givit sitt samtycke till bröllop! Detta kan man läsa i hennes flyttedel till Mattered 1849. Där står mer intressant. Hon anges som ”lösaktig, men ej vanfrenad”, vilket jag tyder att hon visserligen fått ett utomäktenskapligt barn, men att hon har hedern i behåll eftersom Ola erkänt faderskapet. Att de inte kunde gifta sig på grund av giftomannens vägran, belastade inte hedern. Men – Bengta gjorde på sitt sätt – hon flyttade ihop med Ola i alla fall, vilket prästen beskriver som att hon ”olofvandes sammanleft ” med honom. Näja, det blev ju bröllop så småningom i alla fall. När Bengta väntade nästa barn, den andra dottern som fick samma namn som den första, döda, Hedvig, då kunde väl giftomannen för skams skull inte sätta sig emot giftermålet längre.

Farmor, jag vet nu hur du flyttat också. Det var en väldigt massa gånger du flyttade, innan du till slut hamnade på Bangatan 50 i Göteborg.

Först bodde du ju i Svenstorp i Mattered fram till 1866 då ni bytte bostad med familjen Becker i Hörröd, som också låg i Mattered socken då. Där finns det i husförhörlängden en anteckning om att du flyttat till Svenstorp 342 på hösten 1873. Då var du 13 år och fick ge dig ut att tjäna, antar jag. Men du kom tillbaka hem igen – men jag vet inte riktigt när. Det finns en anteckning i inflyttningslängden om att du flyttat in från Stödhof 1880.

Dina föräldrar flyttade tillbaka till Svenstorp 1883, den här gången till Svenstorp 11/120 och de står som inhyses – det måste ha varit ett mindre ställe.

Kära farmor, du flyttade så många gånger, men både du och dina systrar återvände hem till föräldrarna mellan de olika flytten. Några av dina flyttar är mer intressanta än andra.

1883 flyttar du till Lund. 1884-85 (1884 10 28 - 1885 11 26) är du ett år på Örups Säteri i Benestad där du står som piga hos kammarherre och rytmästare Rosencranz. Jag tror, att du hörde till inomhustjänarna. Så bär det av till Lund igen. Där ingår du åter i hushållet för apotekaren Johan Axel Lindgren på ”No

96-97”. Apoteket hette Hjorten och låg i ett hörnhus vid Stortorget. Var det där – eller var det tidigare, som ditt intresse för medicin och sjukvård föddes? I alla fall måste du ha fått hjälpa till med att blanda ihop olika medikamenter där – för, vet du, jag har kvar din handskrivna receptbok! Det är riktigt roligt, att bläddra bland Wingåkersgubbens magdekot, Chinapiller, Kvicksilfversalva, Bepörfvat medel mot Gallsten och andra recept från den tiden. Var det rent av så, att du fått lite utbildning i sjukvård i första omgången hos apotekaren, och kom till Örup som någon slags sjukvårdskunnig hjälpreda, för att sköta om någon äldre släkting?

Någon gång under år 1886 flyttade du i alla fall dina bopålar till ”No. 20”, som var Lunds lasarets personalbostäder. Där ser jag, att du har beteckningen ”sköterska”. Sjuksköterskeskolan hade då ännu inte startats där, men det är du tillbringade där, måste ändå ha varit något sorts läroår. Farmor, det hade varit så intressant, att få prata med dig om den tiden! Jag har läst mig till lite om hur det var på då. Arbetsdagen började ju redan klockan 6 på morgonen och höll ofta på till framemot 9 på kvällen eller ännu längre, och att elever ensamma fick sköta en sal på 10 till 12 patienter efter c:a två veckors introduktion! Du skulle nog inte tro dina ögon, om du finge syn på ett nutida sjukhus! Jag tror nästan, att du trott dig ha kommit till himlen, när fått höra talas om 8 timmars arbetsdag och 5 veckors semester.

Men farmor – hur kom det sig, att du flyttade till Göteborg och Gibraltar, i folkmun kallat Bracka, 1888? Fick du något erbjudande, att vara med och bygga upp denna jätteanläggning för Göteborgs fattigfolk, som skulle rymma 1200 personer? Jag ska försöka ta reda på, vad som finns om denna period på stadsarkivet i Göteborg Gibraltar var nog uppbyggt efter det allra senaste och modernaste som tänkas kunde i fattigvårdssammanhang, men en nutida person ryser, när man hör talas om förhållandena – och det gällde både intagna och personal. Du var ju sjuksköterska nu, det står du som i husförhörlängderna, fast ni kallas diakonissor i en del litteratur – och hade, tillsammans med ytterligare

en sjuksköterska, hand om de sjuka. Ni två ansvarade för 200 patienter! Jag vet, att ni fick bo i ett rum på avdelningarna och var i tjänst dygnet runt och att ni inte fick lämna anläggningen utan särskilt tillstånd. De sanitära förhållandena var bedrövliga enligt min tids sätt att se. På varje våningsplan fanns det ett badrum och en toalett, som skulle räcka till för 122 personer! Nu har varje familj 2-3 toaletter! Du måste ju verkligen ha sett ditt yrke som ett kall!

Näja, farmor, lite roligt måste du ju ha haft och lite fritid också! Annars hade det väl inte blivit så, att du och farfar hade blivit ett par. Att ni träffades berodde ju på, att även farfar, Albert Gustaf Alander, arbetade på Gibraltar.

Vet du, farmor, en präst skrev fel vid någon flyttning och angav felaktigt, att han kom från Stora Mellby i Elfsborgs län i stället för Mellby, Råda församling i Skaraborgs län! Till råka på allt begick den person, som skrev av husförhörlängderna inför projektet Sveriges befolkning 1900 ännu ett fel. Prästen skrev det stora A:et i Alander som ett stort litet a, och det lästes som ett O, det blev Olander, så han var varken lätt att hitta eller att följa bakåt i kyrkböckerna. Som tur var kom jag ihåg, att Gunnar



Alanders bröllopskort: Maria och Albert Gustaf Alander vid bröllopet 1897

Fortsättning sid 10

Kära farmor (fortsättning från sid 9)



Fam Alander ung. 1902: Maria med man och barn

berättat om hans födelsegård, Gategården – och att vi var där utanför en gång, när jag var barn.

Jag har förstått, att farfar började

på Gibraltar som bagare, och måste ha bakat åtskilliga av de limpör, som kallades Brackebröd, för att senare bli vaktmästare och efter det avancera till fattigvårdssyssloman. På din tid, var man ju förlovad länge, men jag vet inte hur länge ni var det. Däremot vet jag, att ni gifte er den 7 november 1897. Ni är så fina på bröllopskortet, du i din svarta klänning med stor vit krage, vit slöja med myrtenkrona och bukett med band och farfar i frack och vita handskar! Man ser, att han hade stora händer – hans vigselring var kvar hemma länge, den var jättelik, men tyvärr sålde min mamma den. (Din vigselring gjordes om till mig! Jag fick den när jag fyllde 21 och den satt alltid på mitt finger tills helt nyligen, då mina knogar svullnat för mycket.) Jag har förstått, att dina föräldrar var alltför gamla och skröpliga för den långa resan till Göteborg och ert bröllop. Men farmor, kom någon av dina systrar? Det var ju ändå en stor händelse.

Nu måste jag fråga dig en sak. Vilket

var farfars tilltalsnamn, Albert eller Gustaf? Som jag minns det, kallade du honom aldrig annat än Alander – när jag var liten trodde jag inte att han hade något annat namn!

Jag vet, att ni i början av ert äktenskap bodde kvar på Gibraltars område, den del som kallades Landala Herrgård. Ni fick inga egna barn, men tog hand om pappa Gunnar. Han kom ju till er redan som spädbarn och jag vet, att du farmor står med som dopvitne, när han döptes. Men hur kom det sig, att det blev just han, som blev ert barn? Det har vi funderat mycket över, jag och kusinerna Lasse och Göran H! Vi tror, att ni kommit i kontakt med hans biologiske far Frits Stenström eller modern, Alexandra Lundbom, i arbetet, eftersom han var läkare och kanske gjort tjänst på Gibraltar, och kommit överens. Ja, vi lär aldrig få veta. Men vi vet ju, att Gunnar och ni hade kontakt med båda: Jag vet t.o.m. att Alexandras yngre döttrar fick komma till er och vara hos er en som-

Linnebjär, Skåne: Farmors barndomshem i Skåne





Maria Alander: Farmor Maria på äldre dagar

mar! Var det på Brottkärr?

1901 flyttade ni till Bangatan 50. Genom att området tillhört olika församlingar är det lite krångligt med församlingar och roteindelningar, men det är ju samma hus och samma adress hela tiden. Jag vet, att detta landshövdingehus var nybyggt då. Jag har ett par fina fotografier och det finns med i åtminstone en bok om Göteborg. Pappa Gunnar sa, att ni köpte det för pengar, som farfar fått arva. Jag minns mycket väl hur där såg ut!

För att komma in i huset Bangatan 50 gick man in genom porten och den långa gången till gården, Där svängde man till vänster för att komma till trappuppgången. En trappa upp låg lägenheten. Det fanns två ingångar. Dels var det en "finingång", som aldrig användes (tamburen innanför användes som kläd-kammare och allmänt lagerutrymme för sådant som inte användes), med namnskylt, dels ingång till köket. Köket hade fönster åt gården med utsikt över berget, om man tittade uppåt, och om man sänkte blicken, över gården med uthusen och dassen. Väggar i köket var klädda med pärlspont och målade. Där fanns en vedspis och du bakade ibland bullar, men av vanlig brödddeg, så de smakade inte som riktiga bullar. Även sovrummet vette mot berget, men där var det mörka tapeter på väggarna. De två rummen mot gatan var ljusa. Där tyckte jag om att stå och titta ut på trådbussar, stadstrafiken och bollsparkande pojkar. De möbler

jag minns var dels ett bokskåp med glasdörrar, dels ett bord, som jag ärvt, som Albert Gustafs far gjort när han var barn och fick stå och lysa honom med torrvedsstickor. Även familjen Alander dukade likt familjen Stensson (mormors familj) med Geraniumporcelain från Rörstrands vid högtidliga tillfällen. Så småningom smälte de två serviserna ihop till en. Min dotter Mia har nu det som finns kvar och använder vid fest.

Jag tror, att du älskade Gunnar mer än alla andra, som mammor gör med sina barn. Du var kanske t.o.m. lite överbeskyddande emellanåt. Han hade dålig mage och du malde köttfärsen tre gånger, för att det skulle bli bra för honom. Du bakade också vitt bröd åt honom. Det skars i tjocka skivor, som rostades i ugnen och sparades i plåtburkar. När han fått sin utbildning till folkskollärare och fick tjänst i Partille och Bollebygd, följde du med och hushållade åt honom långa tider. Men hur klarade sig farfar då? Tiderna var annorlunda och det var inte så gott om pengar. Jag vet att ni sparade och lyckades köpa Gunnar en flygel att ha att spela på. Och ni lyckades spara ihop pengar och bygga ett gediget sommarhus på Brottkärr! Det fanns ju kvar ända till sommaren 1944 då det såldes. Numera är det rivet och det finns ett par nybyggda hus på tomten.

Farmor, du blev ju väldigt gammal, över 90 år. Jag minns, att du den sista tiden var på ett ålderdomshem, som det då kallades, på Käringberget. Det låg

utåt Långedrag. Tyvärr hade du då drabbats av ålderdomskrämpor. Jag minns inte, att du var kroppsligt dålig, men jag minns, att du hade föreställningar om olika saker. Du trodde, att "någon" var ute för att stjäla dina saker. Du lindade in dem i tidningspapper och gömde under sängen. Så tokigt det låter! På så sätt försvann i alla fall en guldmedaljong, som du hade, och en klocka med lock att fäll upp för att se urtavlan, också den i guld. Pappa Gunnar och mamma var förtvivlade. När du dog var det sommar och varmt. Du fick begravas på din födelsedag och jag fick vara med. Det tyckte jag var lite otäckt, mest för att jag såg pappa Gunnar gråta. Det hade jag aldrig gjort förut. Men jag har ett annat minne från din begravning också. Pappa Gunnar hade en kusin på farfars sida, som hette Harald – honom minns du nog, han måste ha varit släktens stolthet. Han hade doktorerat och kom till begravningen i doktorsfrack och doktorshatt. Det var mycket imponerande! Jag har aldrig sedan dess kommit i kontakt med en sådan utstyrsel. Begravningsmiddagen var på Långedrag och vi hade utsikt över hamninloppet. Det var en fin begravning – du hade nog varit nöjd.

Kära farmor – dags att sluta detta brev. Jag önskar bara, att du hade kunnat svara.

Många kramar från ditt barnbarn

Gerd Rölander

Arkiv Digital har köpt IT-konsultföretaget KITE AB

■ Arkiv Digital har förvärvat samtliga aktier i tidigare samarbetspartnern, IT-konsultföretaget KITE AB. Genom denna strategiska affär förstärker Arkiv Digital sina möjligheter att utveckla nya tjänster kring huvudprodukten AD OnLine.

- - Det här är ytterligare ett steg i den strategiska plan vi följer för att kunna möta framtidens och våra kunders krav på den bästa släktforskartjänsten, säger Gabriel Wallgren, verkställande direktör för Arkiv Digital.

Källa: Pressmeddelande (14 feb)

Släktdata testar Twitter?

Vad sjutton är Twitter frågar sig många. Det är inte ett helt lättbeskrivet fenomen. Det är en av de snabbast växande funktionerna inom "sociala nätverk" på webben.

Mikroblogg är kanske den enklaste beskrivningen. Det handlar alltså om att personer, organisationer eller andra kan publicera mycket korta statusuppdateringar om vad som händer just nu. I vårt fall använder vi det för mindre nyheter som egentligen är för små för att platsa på vår egen webbsida. Men vi berättar även när vi gör uppdateringar på webbplatsen.

För att se vad vi skriver på Twitter så räcker det att gå till adressen <http://twitter.com/slaktdata>. Men om man vill ta det ett steg längre så registrerar man

ett personligt konto. Man måste inte själv börja "twittra" för det, men man kan följa ("follow") andra intressanta "twittrare", hur många som helst. Då kommer man att se allt som de man följer publicerar på sina egen twitter-sidor.

Tredje nivån, och det är nu det kan bli verkligt intressant, är att man kan ställa frågor och föra en dialog med andra "twittrare". Hela tiden handlar det om mycket korta inlägg.

Det finns en mängd funktioner för att söka och sammanställa intressant information. T.ex så finns det en sökfunktion, <http://search.twitter.com/>, där man kan söka efter godtycklig information. För att skapa virtuella

grupper så har det informellt skapats en standard där man namnger grupper genom att skriva #gruppnamn. På det sättet kan man enkelt söka upp alla som skriver något om just det ämnet. Gruppen #svpt, svenskar på Twitter, är en. Men testa även sökningar som t.ex Barack Obama eller Mona Sahlin.

Jag har inte hittat mycket om släktforskning ännu, men det kanske kommer. Ska vi skapa en släktforskningsgrupp #slfo? Välkommen med dina synpunkter på <http://twitter.com/slaktdata>.

Mats-olof Sander
webmaster

Var finns arkiv i grannländerna?

Nya medlemmar

Vi hälsar välkomna följande personer som nya medlemmar i Föreningen Släktdata:

Bruce, Carl S
Carlander, Catharina
Durhan, Karin
Eriksson, Lennart
Erixson, Kajsa
Erlandsson, Håkan
Hallberg, Ingvar
Hallgren, Jörgen
Hansson, Erland
Hogebrand, Göran
Jacobsson, Britt-Marie
Jansson, Jan-Erik
Jare, Peter
Jedell, Christer
Johansson, Kjell
Johansson, Maj-Britt
Kinnerup, Sverker
Kure, Carl Einar
Larsson, Lasse
Lindskog Christer
Mårtensson, Marianne
Möller, Agneta
Olsson, Gunnar
Olsson, Inger
Rodin, Lisbet
Snith, Lars
Thysell, Jan Urban
Woxlin, William
Östling, Stig

Ibland söker man uppgifter om Var man hittar arkiv för släktforskning i grannländerna. Här är uppgifter på arkiv och resp lands arkivmyndighets webbplats.

Norge

Statsarkivet i Oslo
(Østfold, Oslo, Akershus)

Statsarkivet i Hamar
(Hedmark, Oppland)

Statsarkivet i Kongsberg
(Buskerud, Vestfold, Telemark)

Statsarkivet i Kristiansand
(Aust- og Vest-Agder)

Statsarkivet i Stavanger (Rogaland)

Statsarkivet i Bergen
(Hordaland, Sogn og Fjordane)

Statsarkivet i Trondheim
(Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland)

Statsarkivet i Tromsø
(Troms, Finnmark, Svalbard)

Webbplats: <http://www.arkivverket.no>

Finland

Riksarkivet
Tavastehus landsarkiv
Joensuu landsarkiv
Jyväskylä landsarkiv
S:t Michel landsarkiv
Uleåborg landsarkiv
Åbo landsarkiv
Vasa landsarkiv.

Webbplats: <http://www.narc.fi/Arkistolaitos/sve/>

Danmark

Rigsarkivet
Landsarkivet for Sjælland
Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet for Sønderjylland

Webbplats: <http://www.sa.dk>

Island

Webbplats: <http://www.archives.is/>

Min morfars morfar Göthe



Min morfars morfar hette Henrik Samuelsson Göthe. Namnet Göthe berodde på att han var indelt soldat. Han föddes på ett torp i Örlanda i Hyringa socken den 27 december 1821 som son till torparen Samuel Henriksson Hammar, född 18 juni 1791 i Velanda Krok i Gärdhems församling (P), och Ingrid Lisa Torbjörnsdotter, född 24 mars 1791 i Västra Nohltorp i Millesviks församling (S).

Omkring 1830 kom han till Sågebacken i Malma församling. Omkring 1841 gifte han sig med Anna Britta Andersdotter Ekelöf. Hustrun var född på ett torp som hette Gullebacken (Gulkebacken) den 23 december 1820. Hon var dotter till Andreas Andersson Ekelöf, född 11 februari 1790 i Främestads församling (R), och Sara Jonsdotter, född 14 december 1783 i Tuns församling (R).

Henrik blev indelt soldat 15 juni 1840. Enligt mönstringsrullan (GMR) för 1840 står det "Uppgift till kompanichefen 15 juni 1840: Uppstogs ogifta drängen Hindrick Samuelsson Göthe 18 3/4 år gammal i roten antagen." Han fick



Västgöta Regementes fana

då soldattorp nr 50, Nolgården, Götörp i Flakebergs församling.

När man läser det kontrakt som rotebönderna skrev med soldaten står det bland annat att soldaten fick 2 riksdaler banco när kontraktet skrevs och han erhöll sedan ytterligare 6 riksdaler när han var godkänd. I årlig lön fick soldaten 3 riksdaler och 16 skilling. Han fick också flytta in i det hus som hör till tjänsten.

Bönderna skulle uppså stället med 4 kappor råg, 16 kappor korn, 1 tunna 8 kappor blandkorn, 1 tunna havre samt 4 kappor ärter. Soldaten fick också kvarnhälftar. samt årligen 12 skogshälftar. Han fick bete för kreatur tillsammans med rotens. Till varje jul skulle soldaten erhålla 8 kappor malt. Soldaten skulle årligen erhålla fyra stackar gott hö och som skulle hålla 4 famnar omkring och 3 famnar tvärs över från mark till mark. Soldaten fick också första året potatis och nödiga plantor. Göthes kontrakt var undertecknat den 12 september 1840.

Ur Mönstringsrullorna:

GMR 1846 "Från soldat till Corpral randituerad den 13/7 1844".

GMR 1849 "Närvaroanteckning: Commenderad."

GMR 1852 "Corpralen Henric Göthe, förut kallad Henric Samuelsson, född i Hyringa socken af Skaraborgs län 27 Dec 1821, antagen den 21/9 1840. 1850 den 19 maj undergått den enligt nådiga General orders af den 1 October 1833 föreskrifna Under Officers escamen till erhållande af utmärkelsestecken. Rusthållen Namn och Belägenhet: Götörps Östergård i Flakebergs socken af Skaraborgs län. Rusthållarens namn och hurvida krigsmannahusafgiften är betald: Johannes Andersson 3/8, Joh Svensson 1/4, Carl Svensson 1/8, Olaus Andersson 1/8, Sven Johansson 1/8. Summa tjänsteår 11 9/12. Längd 5 fot 11 tum. Gift. Sista generalmönstringsanteckn: Commenderad å Carlstens fästning pr därstädes."

GMR 1859 (Som 1852 +) "Utwald till Districtions Korpral den 29 april 1858. Behängd med Svärdsmedalj den 16 juni 1858. Rusthållarens namn: Olaus Andersson 1/4, Sven Johansson 1/8,

Anders Johansson 1/8, Gustaf Magnusson 3/16, A P Johansson 3/16, Carl Svensson 1/8.

GMR 1876 "Erhållit avsked vid Generalmönstringen 1872. Anteckning vid sista mönstringen: Erhöll afsked med anmälan till underhåll genast utmärkt väl och såsom korpral 13/7 44, Svärdsmedalj 16/6 58."

Göthe tillhörde hela tiden, 1840 - 1872, 3dje Corpralskapet, 4.komp Barne Härads Compagnie af Nr 6 Kongl Westergötha regte. Westgötha regemente härstämmar från Westgötha kavallerireg. Från 1770 än kallas Dragoner, än Tungt kavalleri och efter 1802 Westgötha linjedragonregemente. Till infanteriet 1811.

Paret Göthe fick elva barn varav 9 flickor och 2 pojkar. Fem av barnen kom inte upp i skolåldern. Värst var det 1857. Den 12 maj dog Johan August. Han begravdes den 15 maj. Dagen efter dog system Emilia Bettina. Hon begravdes den 22 maj. Den 30 september dog Wilhelmina Charlotta och begravdes 4 oktober. De var 8, 3 och 6 år när de dog. Min morfars mor hann och bli 82 år innan hon dog.

I soldattorpet bodde inte bara soldaten med hustru och barn. Där bodde också Henriks svärfar efter att hans hustru hade avlidit samt en tidigare soldat i torpet med soldatnamnet Göthe.

Genom en annan släkting fick jag tag på kortet här ovan. Jag gissar på att det är taget ett par år efter 1858 eftersom han har medaljen han fick 1858 på sig.

Henrik Samuelsson Göthe dog den 10 juli 1895. Dödsorsaken angavs som katarr i hjärnhinnan. Hans hustru Anna dog den 27 mars 1893. De båda makarna bodde kvar i det soldattorp man flyttat in i för mer än 50 år sedan.

Barnbarns barnbarnet
Karl-Gustav Rosborg



GöteborgsRegionens släktforskare

Måndag 9 mars kl.

18.30. Ordinarie årsmöte

Sedvanliga ärenden enligt stadgarna. Kompletterande val till styrelsen. Efter förhandlingarna:

DIS Väst presenterar sina DIS-program. Tillfälle att ställa frågor.

Anmälan senast torsdagen innan (5/3)

Avgift 50:-

Lokal Erik Dahlbergsgatan 36 B

Kaffeservering

Tisdag 5 maj kl. 18.30. Offentligt fö-

redrag till Rolf Ekelunds minne

Fd 1:e arkivarie vid Riksarkivet, docent, vårdare av Bernadotteska arkivet Inge-
mar Carlsson berättar om "Vad finns det
i kungens familjearkiv?"

Ingen anmälan

Avgift meddelas i Västanbladet nr
2-2009

Lokal Stadsbibliotekets hörsal

Lördag 16 maj VÅRENS UTFÄRD

till Bullarensjöarna och Naverstad
En heldags bussutfärd som går norrut
under sakkunnig ledning. Detaljerat
program och kostnad meddelas i Väs-

tanbladet nr 2-2009.

ANMÄLAN

görs i så god tid som möjligt till Karin
Holger, tel. 031 – 40 85 20.

Entrén till samlingsalen på Erik Dahl-
bergsgatan sker genom GRS egen lokal,
vilken måste låsas under själva mötet.
Kom således i god tid. Vi har öppet 1
timma före föreningsmötet. Samlings-
salen rymmer 40 personer. Mycket
välkomna!

Eventuellt återbud måste anmälas!

Arrangemangen kan vara fullteknade
och medlemmar stå på reservlista.

DIS-VÄST datorhjälp i släktforskningen

DIS Västs vårmöte nr 1 (årsmöte) i
Kungsbacka lördagen den 14 mars

Beskrivning:

Årets första Dis-Väst möte kommer
att äga rum i ABF:s lokaler i Kungs-
backa den 14 mars mellan 10.00 och
16.30 och vi kan – utöver årsmötesför-
handlingarna och flera intressanta pre-
sentationer - utlova medverkan av våra
traditionella samarbetspartners, Arkiv
Digital, Genline, SVAR och Släktdata.
Dis-Väst-medlemmarna kallas till års-
mötet kl 12.00.

Onsalabygden rymmer en myckenhet
intressant historia – bland annat kommer
vi att få ta del av ett unikt människoöde,
kaparen Lars Gathenhielm, även kallad
Lasse i Gatan, som av karolinerkungen
Karl XII utrustades med kaparbrev,
rätten att för konungens räkning kapa
fartyg och hemföra värdefull last.

Vi har som vanligt också inbjudit för-
eningar och organisationer att medverka
och mötesdeltagarna kan räkna med att
stifta många intressanta bekantskaper
och att fördjupa sina kunskaper om
Kungsbacka, Onsala och Halland i stort
i kontakt Maria Vajta Klamer arbetar
med historisk dokumentation och kom-
mer att presentera både en utställning
av unikt bildmaterial och den bok som
hon sammanställt.

Program:

- ♣ 10:00 Dörrarna öppnas.
- ♣ 10:30 Mötet inleds med välkommen
och programgenomgång
- ♣ 10:45 Berättelsen om Lars Gaten-
hielm av James Holm.
- ♣ 11.30–12:00 Kaffe
- ♣ 12:00–ca 13:30 Årsmötet, sam-
lingsalen Fullriggaren.
- ♣ 10.00-16.00 Under denna tid kom-
mer de medverkande organisa-
tionerna och utställarna att vara
tillgängliga i de olika lokalerna i
ABF-huset.
- ♣ 16.00-16.30 Programmet avslutas
med en gemensam frågestund i
möteslokalen

Hitta hit:

Med bil: Från E6, tag södra avfarten
mot Kungsbacka, avfart 59. Kör In-
lagsleden till strax före korsningen med
Varbergsvägen. Parkera vid kyrkan och
ABF-huset.

Med allmänna kommunikationer:
Buss 732 från Kungsbacka station mot
Åsa, Frillesås. Stig av vid Hålabäck
Södra

Anmälan:

De som vill delta i årsmötesförhand-
lingarna skall senast 4 mars anmäla detta
till: dis.christer@tele2.se

Som vanligt bjuder Dis-Väst årsmö-
tesdeltagarna på kaffe och ostfralla.
Serveringskupong får du vid ankom-
sten då du anmäler dig till Dis-Västs
funktionärer. Övriga deltagare kan
naturligtvis ta del av serveringen till
självkostnadspris

Håll ordentlig koll på vår hemsida –
det kan komma mer!

Övriga möten under 2009

Vårmöte 2	Lördagen 30 maj
Höstmöte 1	Lördagen 26 september
Höstmöte 2	Lördagen 28 november

Nya register i Släktdatas arkiv

Register som tillkommit sedan Släktdata Nr 4 2008 trycktes.

In Datum	Dokument	Län	Period	Registrerare	Poster
	Adolf Fredrik	(A)	1847-1875	Stockholms Stadsarkiv, 1990. Konvertering är gjord av Mats-Olof Sander, Släktdata.	8 311
	Adolf Fredrik	(A)	1846-1992	Sveriges Släktforskarförbund	20 933
2008 04 29	Bålinge V1	(P)	1733-1783	Peter Hjortstam 2003	94
2009 01 02	Faringe F2	(C)	1790-1920	Bo Skoglund	1 003
2008 09 27	Finnerödja D1	(T)	1801-1866	Lisbeth Wahlström 2008	2 555
2008 09 22	Fiskebäckskil F2	(O)	1840-1888	Håkan Andersson, Uddevalla	1 050
2008 09 22	Fiskebäckskil V1	(O)	1712-1888	Håkan Andersson, Uddevalla	682
2008 09 22	Fiskebäckskil D1	(O)	1713-1888	Håkan Andersson, Uddevalla	2 422
2007 10 14	Forshälla D1	(O)	1688-1859	Uddevalla Släktforskarför.	6 427
2008 09 11	Grava D2	(S)	1775-1831	Henny och Wille Ångermark	3 357
2008 10 02	Grava D3	(S)	1832-1860	Henny och Wille Ångermark	2 414
2008 12 11	Grava F2	(S)	1840-1860	Henny och Wille Ångermark	2 650
2008 10 20	Grinneröd F1	(O)	1689-1811	Henny och Wille Ångermark	1 092
2008 10 06	Grude F2	(P)	1898-1937	Emma S Johansson	291
2008 09 22	Grund Sund F2	(O)	1840-1888	Håkan Andersson	1 122
2008 09 22	Grund Sund V2	(O)	1851-1888	Håkan Andersson	153
2008 09 22	Grund Sund D1	(O)	1799-1888	Håkan Andersson	1 205
2008 04 29	Hemsjö V1	(P)	1688-1730	Peter Hjortstam	116
2008 04 29	Herrljunga V1	(P)	1758-1987	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	2 453
2008 12 15	Hälanda F3	(P)	1860-1920	Läst av: Folke Magnusson, reg. av: Gerd Saether (1860-97) och Monica Jonsson (1898-1920), kontr. av: Anna-Lisa Berglund. Allt för Trollhättebygdens Släktforskare.	1 914
2007 01 02	Knista D1	(T)	1862-1870	Jan Klingberg	308
2008 04 10	Landvetter D1	(P)	1687-1861	Ingrid Lännestad	3 102
2009 01 10	Linde I1	(I)	1895-1910	Anna Magnusson	416
2009 01 10	Linde U1	(I)	1895-1910	Anna Magnusson	428
2008 09 05	Lojsta F1	(I)	1655-1701	Anna Magnusson	106
2007 11 24	Myckleby F2	(O)	1808-1920	Håkan Andersson	7 041
2007 11 24	Myckleby V3	(O)	1861-1920	Håkan Andersson	697
2007 11 24	Myckleby D2	(O)	1801-1920	Håkan Andersson	4 811
2008 11 09	Nedre Ullerud F1	(S)	1677-1794	Henny och Wille Ångermark	5 003
2008 11 10	Nedre Ullerud F2	(S)	1795-1840	Henny och Wille Ångermark	2 924
2008 10 30	Nedre Ullerud D1	(S)	1861-1894	Henny och Wille Ångermark	6 374
2009 02 08	Norsjö D1	(AC)	1901-1927	Hans Berg	1 326
2008 04 29	Remmene D1	(P)	1758-2006	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	1 374
2008 10 17	Rättvik F1	(W)	1800-1800	Inger Hulander	115
2008 09 22	Skaftö F1	(O)	1888-1920	Håkan Andersson	2 181
2008 09 22	Skaftö V1	(O)	1888-1920	Håkan Andersson	496
2008 09 22	Skaftö D1	(O)	1888-1920	Håkan Andersson	1 502
2008 04 29	Tarsled F1	(P)	1758-1952	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	2 234
2008 04 29	Tarsled F1	(P)	1758-1991	Tage Svantesson för Alingsås Släktforskarförening	1 558
2008 09 22	Tegneby F1	(O)	1860-1920	Håkan Andersson	3 296
2008 09 22	Tegneby V1	(O)	1860-1920	Håkan Andersson	859
2008 09 22	Tegneby D1	(O)	1860-1920	Håkan Andersson	2 244
2008 12 12	Tösse med Tydje F1	(P)	1860-1894	Håkan Erlandsson 2008	2 174
2008 08 13	Tölsjö D3	(P)	1852-1936	Registrerat av Gunilla Pettersson, inmatat av Gerd Rölander	1 842
	Visby	(I)	1849-1999	Sveriges Släktforskarförbund	7 114
2008 04 29	Ödenäs V1	(P)	1698-1861	Peter Hjortstam	272
2008 04 29	Ödenäs D1	(P)	1698-1726	Peter Hjortstam	76

Mer information om register finns längst ned på sista sidan.

Välkommen till Släktdatas årsmöte

Föreningen Släktdatas medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 28 mars i Landsarkivets lokal på Geijersgatan 1.

Tiderna är

11,00 till 13,00 Årsmöte med fika.

13,00 till 14,00 Landsarkivet lämnar aktuell information och visar på nyheter i forskarsalen.

Före och efter årsmötet finns det tid för egen forskning. Landsarkivet öppnar kl 9 och stänger kl 15.

Detta är första årsmötet efter ändringen av stadgarna vilket betyder att det verksamhetsår som nu slutat omfattar 18 månader. I fortsättningen så blir verksamhetsåret från 1 januari till 31 december.

På årsmötet kommer det genomföras val till styrelse, revisorer och valberedning. Vissa kommer att väljas på ett år och vissa på två år.

Föreningen bjuder på fika - ingen anmälan

Släktforskningens dag

Lördag 21 mars

kl. 9.00 - 15.00.

på Landsarkivet i Göteborg



Ett samarbete mellan Landsarkivet i Göteborg, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, DIS-Väst, Föreningen Släktdata, GöteborgsRegionens Släktforskare, Genline, ArkivDigital samt Göteborgs Stadsbibliotek.

- Utställningar och föredrag - Ingen entréavgift - Öppet för alla intresserade -
- Forskarsalen är öppet för egen forskning samma tid.

Detaljerat program med tider etc. meddelas på föreningarnas hemsidor.

Ingen anmälan, ingen avgift

Lokal Landsarkivet i Göteborg, Geijergatan 1

Så här når Du informationen i Släktdatas arkiv:

Vår hemsida

<http://www.slaktdata.org>

innehåller alltid den aktuella registerinformationen. Registren uppdateras kontinuerligt där och kan laddas ner till Din dator.

Bidrag med nya register

Nya register avsedda att ingå i Släktdatas arkiv mottager vi gärna. Även rättelser och uppdateringar. De kan sändas till föreningens registeransvarige Mårten Sjöbris. För adress se sidan 3.

På föreningens hemsida kan man även se vilka registerarbeten som för närvarande pågår. På så sätt kan vi undvika dubbelarbete: http://www.slaktdata.org/index.php/reg_pg

Observera!

Det finns fel i nästan alla register. Se därför om möjligt själv efter vad som står i originalhandlingen (antingen via mikrokort eller någon online-tjänst på nätet)!

Ett register är endast en förteckning över personuppgifter från originalhandlingen, avsedd att underlätta vidare sökning.